

P A R A

TANRI'NIN
BİLGELİĞİNİ
ARAMAK

YAŞAM İÇİN 31 GÜNLÜK
RUHSAL OKUMALAR

JIM NEWHEISER

P A R A

YAŞAM İÇİN 31 GÜNLÜK
RUHSAL OKUMALAR SERİSİ

DEEPAK REJU

Seri Editörü

P A R A

TANRI'NIN BİLGELİĞİNİ
ARAMAK

JIM NEWHEISER



KARANLIKTAN
IŞIĞA YAYINLARI



KARANLIKTAN IŞIĞA YAYINLARI

Davutpaşa Cad. Kazım Dinçol San. Sit.
No: 81/87 Topkapı, İstanbul – Türkiye
info@karanliktanisisiga.com
www.karanliktanisisiga.com
Tel: (0212) 567 89 93

Kitap: Para / Tanrı'nın Bilgelliğini Aramak
Özgün Adı: Money
Yazar: Jim Newheiser
Çevirmen: Levent Kınran
Mizanpaj: Aysun Alsancak

Bu kitabın düzeltme işlemleri Karanlıktan Işığa Yayınları tarafından yapılmıştır.

ISBN: 978-605-70441-2-9

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sertifika No: 52351

© 2019 by Jim Newheiser. All rights reserved. Originally published by P&R Publishing Company. Translated and printed by permission.

Bu kitabın her türlü yayın hakkı saklıdır ve izin ile kullanılmıştır. Telif hakkı sahiplerinin yazılı izni olmadan bu yayın, makale tarzında yayınlarda bulunana kısa alıntılardan haric herhangı bir biçimde basılıp çoğaltılması yasaktır. Kitabın metnini kullanmak isteyenler, telif hakkı sahiplerinin izni için yayıncıya başvurmalıdır.

Baskı: Anadolu Ofset – Tel: (0212) 567 89 92
Davutpaşa Cad. Kazım Dinçol San. Sit.
No: 81/87 Topkapı, İstanbul – Türkiye
Mart 2022

İÇİNDEKİLER

Bu Günlük Ruhsal Okumalar İçin İpuçları	9
Giriş	11
Parayla İlgili Genel Uyarılar	13
1. Gün: Parayla İlgili En Büyük Yalan	15
2. Gün: Para Sevgisi Sizi Yıkıma Götürür	17
İnsanlar Neden Maddi Sıkıntı Çekerler?	19
3. Gün: Maddi Sıkıntı Her Zaman Sizin Hatanız Değildir	21
4. Gün: Maddi Sıkıntılarınızın Bir Kısmı İçin Kendiniz Suçlu Olabilirsiniz	23
Maddi Sıkıntısı Olanların Yürek Sorunları	25
5. Gün: Sahip Olduklarınızın Gerçek Sahibi Kim?	27
6. Gün: Daha Fazlası İçin Açgözlü Olmak Daha Azıyla Sonuçlanır ..	29
7. Gün: Mesih Sizin Memnun Olmanızı Sağlar	31
8. Gün: Yoksul Olmak Zordur	33
9. Gün: Tanrı Kaygıyı Alt Etmek İçin Sizi Güçlendirir	35
10. Gün: Tanrı Maddi Denemeleri İyilik İçin Kullanır	37
Tanrı Mesleğiniz Aracılığıyla İhtiyaçlarınızı Karşılar	41
11. Gün: Çalışmak İyidir	43
12. Gün: Çalışmak Zordur	45
13. Gün: Günahlı Tembellik Çalışmamızı Etkiler	47
14. Gün: İsa Mesih Çalışmamızı Değiştirir	49
15. Gün: Mesleki Başarı İçin Bilgelik Formülü	51
16. Gün: İş Aramak	53

17. Gün: Bilge Bir İşçinin Nitelikleri	55
18. Gün: Tanrı Bilgelikle Yapılan İş Kutsar	57

Kaçınılması Gereken Tehlikeler 59

19. Gün: İşinizi Putlaştırmayın	61
20. Gün: Borç Tuzağına Düşmeyin	63
21. Gün: Kolay Zengin Olma Tasarılarından Kaçının	65
22. Gün: Kumarın Ne Zararı Var?	67

Yüreğiniz ve Yaşamınız İçin Maddi Bilgelik 69

23. Gün: Bilgece Öğüt Arayın	71
24. Gün: Bütçe Yapın	73
25. Gün: Borçtan Kurtulun	75
26. Gün: Bilgece Yaşam Tarzı Seçimleri Yapın	77
27. Gün: Gelecek İçin Birikim Yapın	79
28. Gün: Muhtaç Durumda Olanlara Yardım Edin	81
29. Gün: Rab'bin İşine Verin	83
30. Gün: Bilgelik Paradan İyidir	85
31. Gün: Borcunuzu Ödemiş ve Sizi Zengin Kılmış Olan Mesih'i Örnek Alın	87

Sonuç	89
-------------	----

Teşekkür	91
----------------	----

Notlar	93
--------------	----

Yaşamak için paraya ihtiyacımız olduğu hâlde, ben ekonomiyle ya da yatırımla hiç ilgilenmiyorum. Para sohbeti beni sıkıyor. Ama bu kitap, para (ve çalışma gibi ilgili konular) hakkında olduğu hâlde, hiç de sıkıcı sayılmaz. Jim Newheiser'in, sağlam Kutsal Kitap açıklamasını, sağlam teolojiyi ve pratik uygulamayı birleştirmek gibi harika bir armağanı var. 31 günlük bu ruhsal okuma, yatırım yapmakla ve paranızı işletmekle değil, yüreklerimizle ilgili bir kitaptır. Para yüreklerimizin bulunduğu yeri gösteren bir barometredir. İsa bize böyle der. Jim bize Kutsal Yazılar'la ve bilgelikle dolu pratik bir kitap veriyor. Bununla birlikte, sizi uyarıyorum: Eğer bu kitabı elinize alırsanız, üstünkörü okuyamazsınız. Derin düşünmeye ve eyleme geçmeye yönelik Kutsal Kitap'a dayalı tüm vurucu yönleriyle bu okumaların üzerinde konuşup tartışmak gerekiyor. Bu ruhsal okumanın evli çiftler, evlenmeye hazırlanan çiftler, çocuklarla ebeveynler, küçük öğrenci yetiştirme grupları ve Pazar Okulu sınıfları tarafından kullanılacağını öngörüyorum. Bir pastör olarak bu kitabı, yaygın bir şekilde kilisemizin kullanımına hazır bulunduracağım ve bunun meyve vereceğini de biliyorum çünkü Tanrı'nın Sözü boş dönmez.

—**Brian Borgman**, Kurucu Pastör, Grace Community Kilisesi, Minden, Nevada

Newheiser parayla ilgili olarak yüzleştığımız her daim mevcut ayartılar için çok ihtiyaç duyulan Kutsal Kitap bilgeliğini sağlıyor. Bu kitaptaki her ruhsal okuma, Tanrı yoluna yaraşır kâhyalık etme mücadelesinde, yüreklerimizde yükselen günahlı sorunların üzerine gitmemize yardım edecek kısa ama keskin eylem adımlarıyla sona eriyor. Jim, mal varlıklarımıza sağlıklı ve Kutsal Kitap'a uygun bir yaklaşımın temelini atıyor. Tanrı vergisi kaynaklarımızı Tanrı'nın yüceliği için değerlendirmemize yardımcı olurken, aynı zamanda para sevgimize pusu kuran tehlikelere ilişkin uygun şekilde uyarılarda bulunuyor. Dr. Newheiser'in sözcükleri materyalizmin tuzaklarıyla yoğrulmuş bir kültürde Kutsal Kitap'a uygun yaşamak isteyenler için vakitli bir armağandır.

—**T. Dale Johnson**, İdari Müdür, Association of Certified Biblical Counselors; Kutsal Kitap Danışmanlığı Doçenti, Midwestern Baptist Theological Seminary

Jim Newheiser'in bu harika kitabı, Tanrı'nın parasına sahip olan Hris-

tiyanlara gördüğüm en kolay anlaşılır formatta bilgelik veriyor. Bu format, imanlıların parayla ilgili tutumlarının ve adetlerinin en hayati yönlerini Kutsal Kitap hükümleriyle değerlendirmelerine ve teşhis etmelerine izin veriyor. Bunun da ötesinde bu kitap hepimizi, yürek temelinde kalıcı değişimi gerçekleştiren Mesih'e yönlendiriyor.

—**James C. Petty**, Yazar, *Step by Step*; Onursal İdari Müdür, Children's Jubilee Fund

Jim yaşamlarımızın tamamıyla ilgili çok önemli bir konuyu ele alıyor. Para konusunu, danışmanlık verdiğim insanların mücadele ettiği ilk beş sorunun içerisine dahil edebilirim. Jim, Tanrıyla yürüyüşümüzün bu günlük gerilimli alanında bize rehberlik etmek için bizlere Tanrı'nın buyruklarının ve ilkelerinin çoğunu adım adım anlatıyor. Bu ilkelerin gün gün okunması ve uygulanması, beni teşvik ettiği gibi sizleri de teşvik etsin.

—**Stuart W. Scott**, Kutsal Kitap Danışmanlığı Profesörü, The Master's Üniversitesi Lisansüstü Programı

Maddi stres, evliliklerdeki uyuşmazlığın ve bireylerdeki şiddetli kaygının önde gelen nedenlerinden biridir. Bu ruhsal okuma, maddi dert dalgalarıyla dağıldığını hisseden okurları temellendirecek sağlam Kutsal Kitap bilgeliğine işaret ediyor.

Kutsal Yazılar parayla ilgili çok şey söyler. Parayı nasıl kazanmamız ve kullanmamız gerektiğine dair çokça pratik tavsiyede bulunur. Ancak Kutsal Kitap aynı zamanda parayla ilişkimizin ruhsal bir konu olduğu konusunda açıktır. Newheiser karmaşık bir konu olan maddi kâhyalık konusuna değinirken, sürekli olarak ortaya Kutsal Kitap bilgeliği döküyor. Parayla ilgili tavsiye sık sık birkaç basit adımdan oluşuyor –çok çalış, kazandığından fazlasını harcama, tasarruf et ve ondalığını ver– gibi görünse de, Kutsal Kitap bu konuda çok daha fazlası olduğunu ortaya koymaktadır. Bu ruhsal okuma, kaynaklarınızı yönetmenin pratik unsurlarını ele alıyor ama aynı zamanda para ve kullanımı hakkındaki görüşlerimizle iç içe olan yürek konularına da işaret ediyor.

—**Curtis W. Solomon**, Müdür, The Biblical Counseling Coalition

Bu Günlük Ruhsal Okumalar İçin İpuçları

Evliliğimizin ilk döneminde, bir kasaba evinin üst katında, tek odalı küçük bir dairede yaşıyorduk. Ne zaman yağmur yağsa, çatıdaki çatlaklardan tavanımıza su sızar, oradan da yere damlardı. Dairenin farklı yerlerine kovalar koyar, suyun damla damla akmasını seyredirdim. Büyük kovalar koyduğum için, “*Bunların dolması bayağı zaman alır*” diye düşünürdüm. Su birikirken kovaların nasıl çabucak dolduğunu ve yeterince dikkat etmediğimde taşığını görüp şaşakalırdım.

Bu ruhsal okuma, tıpkı kovayı dolduran yağmura benziyor. Zaman geçtikçe, yavaş yavaş etki büyümektedir. Her gün birkaç ayet. Damla. Damla. Damla. Her gün susuz kalmış ruhunuzu doyuracak birkaç damla ayet.

Biz Kutsal Yazılar’la başlıyoruz. Tanrı’nın Sözü güçlüdür. Aslında bütün evrendeki en etkili güçtür.¹ Kralların yüreklerini değiştirir, düşkünleri teselli eder ve körlerin ruhsal gözünü açar. Yaşamları değiştirir ve alt üst eder. Kutsal Kitap’ın Tanrı’nın kendi sözleri olduğunu biliyoruz ve bu yüzden Kutsal Kitap’ı bizzat O’nu tanımak için okuyor ve inceliyoruz.

Kutsal Yazı çalışmamız uygulama içermektedir. Teoloji, yaşam tarzımızı değiştirmelidir. Söz’ü kendi savaşınızla ilişkilendirmeniz çok önemlidir. Bu ruhsal okumada ilerlerken, çoğunlukla *siz* sözcüğünü göreceksiniz çünkü Jim doğrudan doğruya siz okura sesleniyor. Her okuma, sorular ve pratik önerileri içeriyor. Eğer soruları yanıtlarsanız ve pratik alıştırmaları yaparsanız, bu deneyimden çok daha fazlasını alacaksınız. Bunları atlamayın. Kendi canınız uğruna bunları yapın.

Kutsal Yazı çalışmamız ibadet içerir. Para sıkıntısı yüreklerimizde neler bulunduğu dair çok şey gösterir. Para sevgisi, en çok eşyaya sahip olma yarışı, beklenmedik maddi belirsizlik (örneğin borsanın çöküşü), borç tuzağına düşmek, kumar veya hızlı zengin olma tasarıları, yeterli gelir olmadan lüks bir yaşam tarzını seçmek – bu tür maddi uğraşlar yaşamınızı alt üst edebilir. Üstelik bu durum sadece dünyasal maddi durumlarınızı etkilemekle kalmaz. Dikkatli bakarsanız, maddi stresin Tanrı’yla ilişkinizi de zedeleyebildiğini fark edersiniz çünkü parasal sorunlar çoğunlukla ibadet sorunlarıdır. O zaman ne yapalım? Kendimizi sıkıntılarımızdan kurtarmak için bir plan mı yaratalım, yoksa her şeyin sahibi Olan’a mı

dönelim? Tanrı'nın Sözü bizi Mesih'e yönlendirir ve O da bizi ruhsal perişanlıktan (günah ve ölümden) kurtarıp yaşamımıza yeniden yön verir. Tanrı'nın Sözü'nde geçirdiğiniz zamanın amacı her şeyden önce daima Mesih'e tapınmak olmalıdır. Ancak biz yaşamlarımızı O'na doğru çevirdikçe, O bizim yaşamlarımızın çirkin, ahmak ve dikkatsiz yönlerini düzenlememize yardımcı olur. Buna maddiyatımız da dahildir. Maddi yaşamımızı sorumlu, düşünceli ve bilgece idare etmeyi öğretir. Tanrı'nın Sözü maddi sıkıntılarınız için zengin bilgeliğe sahiptir.

Bu ruhsal okumayı yararlı bulursanız (ki bulacağınıza inanıyorum), hayatınızın farklı dönemlerinde tekrar okuyun. Gelecek ay okuyup tamamlayın ve mali durumunuzun bilge bir kâhyası olarak nasıl yaşayacağınızı kendinize hatırlatmak için bir yıl sonra tekrar dönüp okuyun.

Bu ruhsal okumanın amacı, finansal bilgelik ile ilgili kapsamlı bir rehber sunmak *değildir*. Bu amaçla yazılmış güzel kitaplar var. Onları satın alın ve faydalanın. Bu kitabın sonunda listelenmiş çeşitli kaynaklar göreceksiniz.

Şimdilik bu kadarı yeterli. Başlayalım.

Deepak Reju

Giriş

Bu kitabı elinize aldıysanız, bunun sebebi muhtemelen bir çeşit maddi sıkıntıda olmanız, ne yapmanız ve bununla nasıl mücadele etmeniz gerektiğine dair yardıma ihtiyacınızın olmasıdır. Çok fazla borca mı girdiniz? Fevri ve savurgan harcamalar konusunda suçlu olup etrafınızın ihtiyaç duymadığınız ve hatta hoşlanmadığınız şeylerle çevrili olduğunuzu mu görüyorsunuz? Paranızın çok hızlı akıp gittiğini, bütçe yapmak ya da maddi hedefler belirlemek için hiçbir mana olmadığını mı hissediyorsunuz? Kendinizi hızlı zengin olma tasarılarına kaptırıp ailenizi daha mı yoksullaştırdınız? Kariyerinizde hüsrana uğramış, işinizde başarı ve doyum bulamaz bir durumda mısınız? Belki de bir krizde değilsiniz ama parayla ilgili sürekli stres içinde olmaktan yorulduunuz ve Tanrı'nın Sözü'nün maddi yaşamınızla ilgili neler söylediğine ilişkin anlayışınızı geliştirmek istiyorsunuz.

Yardıma ihtiyacınız var. Nereye döneceksiniz? Maddi tavsiye sunan birçok ses var ve bunların bazıları diğerlerinden daha iyi. Tüketici kültürümüzde avazı en çok çıkan sesler, “Şimdi al ve tadını çıkar; sonra ödersin” ve “En çok oyuncakla ölen kazanır” derler. Dünyasal değerlere ya da hatta kendi maddi dürtülerinize karşılık, Tanrı'nın Sözü ihtiyacınız olan bilgeliği size sunuyor. “RAB’be güven bütün yüreğinle, kendi aklına bel bağlama. Yaptığın her işte RAB’bi an; O senin yolunu düze çıkarır” (Özd. 3:5-6).

Binlerce yıl önce yazılmış olan Kutsal Kitap, Tanrı'nın kendisi hakkında açıklamış olduğu yanılmaz bilgeliği içerir. Bazı ilkeleri, ortak lütuf sayesinde aşırı borca karşı uyarıda bulunan, insanları bir bütçe yapıp onu takip etmeleri için teşvik eden seküler uzmanlar tarafından tekrarlanmıştır. Bireylerin, şirketlerin ve ulusların, kendilerini içinde bulduğu maddi zorluklar, genellikle Tanrı'nın değişmeyen bilgeliğini izlemekte başarısız oldukları içindir.

Bununla birlikte, Tanrı Sözü'nün bilgeliği sadece maddi başarı için pragmatik fikirler sağlamaktan çok daha derinlere iner. Kutsal Yazılar maddi akılsızlığın arkasında yatan yanlış inançları ve tutumları azarlar. Tanrı'nın Sözü'ndeki en önemli maddi ilke, zenginliğin en önemli şey olmadığıdır. Bunun yerine, “Rab korkusudur bilgeliğin temeli” (Özd. 9:10).

Tanrı'yı tanımak ve O'nun yolunda yürümek, yaşamın en yüce deneyimidir. O'nun bilgeliği, altından ve gümüşten daha değerlidir. Kendisini takip edenlere sunduğu hazine sonsuza dek sürer.

Para faydalı olabilir ve bilgelikle dolu maddi ilkeler, insanların maddi başarısının tadına varmalarına yardımcı olacaktır. Tanrı'nın bilgeliğinin sesine kulak veren Hristiyanlar, çok çalışacak, bütçe yapacak, israftan kaçınacak, borçtan sakınacak ve gelecek için birikim yapacaktır. Ancak yüreklerindeki niyetler, benzer yöntemlerle maddi başarı peşinde koşan imansızlardan tümüyle farklı olacaktır. İmanlılar, Tanrı'yla antlaşma ilişkisi bağlamında O'nun bilgeliğini alırlar. Sadece kişisel çıkar için değil, kazanırken, harcarken, biriktirirken ve verirken Tanrı'yı yüceltmek için maddi başarının ardından giderler.

Hristiyanlar dünyasal maddi bilgeliğin asla sunamayacağı güvenliğin de tadını çıkarırlar. Bizim en yüce umudumuz mesleki becerilerimiz, yatırım sezgimiz ya da birikimlerimiz değildir. Bunların hepsi kişisel felaketler ya da yaygın bir ekonomik yıkımla bir anda kaybolabilir. Bizim umudumuz Tanrı'dadır ve bu inançla, öncelikle O'nun egemenliğinin ardından gideriz. Tanrı kendisine hizmet etmemiz ve O'nu onurlandırmanın için ihtiyacımız olan bütün maddi şeyleri sağlayacaktır.

Bu kitap günlük ruhsal okuma yapısında hazırlanmıştır. Otuz bir gün süresince size Tanrı'nın Sözü'nün insanı değiştiren maddi bilgeliğini sunmayı amaçlar. Bunun aracılığıyla dünyasal hazinenin bilge bir kâhyası olabilir ve sonsuz göksel zenginliklerin tadını çıkarabilirsiniz. Günahlı tutumlarımızın ve eylemlerimizin bizi nasıl maddi sıkıntıya uğrattığını keşfedeceğiz. Aynı zamanda, Tanrı'nın bize nasıl merhametle yaklaştığını, Sözü aracılığıyla parayla ilgili dertlerden kaçınarak ruhsal ve maddi yünden bolluğa kavuşmamızı sağlayan bilgeliği sunduğunu göreceğiz. Bazı bölümler, maddi mücadelemizin ardındaki yürek konularına işaret ederek daha çok ibadete vurgu yapar niteliktedir. Diğer bölümlerse Tanrı'nın bilgeliğinin şu anki durumlara pratik anlamda uygulanmasının yollarını vurgulamaktadır. Belirli bir günün okuması sizin içerisinde bulunduğu koşullarla doğrudan bağlantılı olmasa bile, zamanınızı ve düşüncenizi odaklamanız için sizi teşvik ederim. Bunlar sizin, Tanrı'nın parayla ilgili planına ilişkin daha derin ve daha gerçek bir anlayışa kavuşmanızı sağlayacaktır.

PARAYLA İLGİLİ GENEL UYARILAR

Para tehlikelidir. Belki de önümüze çıkardığı en büyük tehlike, sevgimizi Tanrı'dan uzaklaştırabilecek olması ve putperest para sevgisine kapılmamızdır.

1. GÜN

Parayla İlgili En Büyük Yalan

“Paranızı neden ekmek olmayana, emeğinizi doyurmayana harcıyorsunuz? Beni iyi dinleyin ki, iyi olanı yiyesiniz, bolluğun tadını çıkarasınız!” (Yşa. 55:2)

Hiç şöyle düşündüğünüz oldu mu? “Kendimize bir ev alabilsek, yaşam güzel olurdu” ya da “Şu eski külüstür yerine yeni bir araba kullanmayı ne çok isterdim”? Strese girdiğinizde, kendinize hiç şöyle dediğiniz oldu mu: “Belki şu yeni elektronik aygıtı [ya da şu ayakkabıları] alsam, kendimi daha iyi hissederdim”?

İnsanların değerinin maddi başarılarıyla ölçüldüğü bir kültürde yaşıyoruz. Maddi şeylerin bizi mutlu edeceğini söylüyorlar. Hristiyanların da çağımızın bu ruhundan etkilenmeleri kolaydır.

Kutsal Kitap maddi şeylerin Tanrı’dan gelen bir bereket olabileceğini öğretir (bkz. 1.Ti. 4:4). Bizim sorunumuz, maddi bereket, yiyecek ya da cinsellik gibi iyi olan bir şeyi alarak en iyi olanın (yani Tanrı’nın) üzerine çıkarmaktır. Bu tür çarpık öncelikler için Kutsal Kitap’ın kullandığı terim *putperestliktir* (bkz. Kol. 3:5).

Yeşaya 55’te, Rab bizlere putların asla tatmin etmediğini hatırlatır. İnsanlar hiçbir zaman gerçek mutluluğu ve esenliği bulmadıkları hâlde, yaşamlarını maddi zenginlik kazanmaya adayabilirler. Milyarder Howard Hughes, son yıllarını korku dolu bir inziva içinde geçirmişti. İş dünyasının ünlü devinin, “Ben milyonlar kazandım ama bana hiçbir mutluluk getirmedi” dediği söylenmektedir.¹

Eşimle birlikte bir zamanlar varlıklı bir Ortadoğu ülkesinde yaşamıştık. İnsanların birikim yaptıklarını, dünyayı gezdiklerini, pahalı mücevherler, arabalar ve evler aldıklarını gördük. Ancak zenginlik onları mutlu etmiyordu. Ne de kimsenin bunlarla yetindiğini gördük (bkz. Vaiz 5:10). Yeşaya peygamberin dediği gibi, insanlar ekmek olmayan şeyler için çabılıyor ve doyurmayan şeyler için emek veriyorlar.

Maddeci putperestliğin cevabı, Yaşam Ekmeği olan Mesih'te doyum bulmayı öğrenmektir (bkz. Yu. 6:35). İsa, için herkesin susuzluğunu sonsuza dek giderecek yaşam suyunu sunmaktadır (bkz. Yu. 7:37-39). Ayrıca ruhunuzu gram doyurmayan pahalı dünyasal ekmeğe kıyasla, İsa size karşılıksız olarak kendisini sunmaktadır. Kendisine dönecek olan herkes için canını feda ederek, şölenin ücretini ödemiştir.

Dünyanın iflas etmiş değerlerine ve putperestliğine sırt çevirerek en büyük ihtiyacınızı, yani bağışlanma ve Tanrı'yla yeniden paydaşlığa kavuşma ihtiyacınızı doyuran İsa'ya iman ettiniz mi? Mesih O'na güvenen herkesin yeni ve bol yaşama kavuşabilmesi için, günahkârların yerine ölmüş ve ölümden dirilmiştir. Tanrı sizi dünyasal zenginliğin plastik ekmeğini bırakarak kendisinin sunduğu zengin ruhsal şölenle beslenmeye çağırıyor.

Belki siz Mesih'ten uzaklaşmış ve dünyanın putperestliğine kaymış bir imanlısınız. Belki de tedirginliğinizin nedeni budur. Augustinus'un dediği gibi, "Ya Rab, sen bizi kendin için yarattın ve yüreğimiz sende huzur bulana dek huzursuzdur."² Rab canınızın sevinç ve esenlikle tazelenmesi için sizi kendisine dönmeye davet ediyor.

Düşünün: Maddi arzularınızın ve amaçlarınızın, Mesih'e bağlılığınızın ötesine geçmesine nasıl izin verdiniz?

Düşünün: Mesih sizi maddeci putlarınızın hiçbirinin tatmin edemeyeceği şekilde tatmin eder. Putlarınızı reddedip O'na günecek misiniz?

Harekete Geçin: Tanrı'nın, nihai tatmini kendisinde bulmanıza yardımcı olması için dua edin (bkz. Mez. 34:8).

2. GÜN

Para Sevgisi Sizi Yıkıma Götürür

Çünkü her türlü kötülüğün bir kökü de para sevgisidir. Kimileri zengin olma hevesiyle imandan saptılar, kendi kendilerine çok acı çektirdiler. (1.Ti. 6:10)

“Para her kötülüğün köküdür” ifadesini belki duydunuz. Paranın kendisi kötü değildir; iyiye de kötüye de kullanılabilir. Önemli olan, parayı yüreğinizde nasıl gördüğünüzdür. Sizi yıkıma götürebilecek olan, içinizdeki para sevgisidir.

On Buyruk’tan her biri para yüzünden çiğnenmiştir. Tanrı’nın yaşamlarımızdaki önceliğiyle ilgili olan ilk üç buyruk, Tanrı’nın yerine parayı koyduğumuzda çiğnenmiş olur. Bu da (Pavlus’un bizi Koloseliler 3:5’te uyardığı üzere) putperestliğe götürür. Tanrı bizden ilk önceliği ve tam bağlılığı ister ama parayı seven kişi Rab yerine zenginliği seçer.

Dördüncü buyruk, bizi yedi günden birinde dinlenmeye çağırır. Zenginliği seven kişi, Rab’bin Günü’nde Tanrı’ya tapmaktan çok para kazanmakla uğraşır.

On Buyruk’un son altısı, birbirimizi sevmeyi ele alır ve para sevgisinden ötürü bunları sık sık çiğneriz. Beşinci buyruk, anne babamızı onurlandırmamız içindir ama ailelerin miras (bkz. Luk. 12:13) ve borç dahil olmak üzere girdiği maddi anlaşmazlıklar yüzünden çiğnenir. Altıncı buyruk, hırsızların kurbanlarını kelimenin tam anlamıyla öldürmeleri ve maddi kavgalara karışan insanlarınsa başkalarını sözleriyle öldürmeleri yüzünden birçok kez çiğnenmiştir (bkz. Mat. 5:21-22). Zinayla ilgili yedinci buyruk, bedenlerini satanlar ya da maddi çıkar için başkalarının bedenlerini pazarlayanlar ve maddi çatışmalar yüzünden evlilik antlaşmalarını bozanlar tarafından çiğnenmiştir. Sekizinci buyruk, daima zenginlik sevgisiyle motive olan hırsızlığa karşıdır. İftirayla ilgili dokuzuncu buyruk, başkalarını maddi kazanç için aldatanlar tarafından çiğnenir. Açgözlülikle ilgili olan onuncu buyruksa paraya ve sahip olduğumuz şeylere aşırı sevgi gösterdiğimizde çiğnenir.

Pavlus, zengin olmak isteyenlerin çöküş ve yıkıma sürüklendiğine dair uyarıda bulunur (bkz. 1. Ti. 6:9). Zengin genç yönetici örneğinde olduğu gibi (bkz. Mar. 10:17-27), para sevgisi kişinin Rab'be yaklaşmasına engel olur. Hristiyan olduklarını söyleyen birçok kişi zenginlik uğruna imandan sapmış ve kendine pek çok keder yüklemiştir (bkz. 1. Ti. 6:10). İsa hem Tanrı'ya hem de zenginliğe kulluk edemeyeceğinize dair uyarıda bulunmaktadır (bkz. Mat. 6:24).

Parayı sevenler başka sonuçlara da katlanırlar çünkü ettiklerini biçerler (bkz. Gal. 6:7-8). Hırsız, yalancı tanık, zina yapan kişi en nihayetinde bunun bedelini öder. Günahınız yakanıza yapışacaktır (bkz. Say. 32:23).

Bu uyarılar bizim gözümüzü açmalıdır. Para sevgisi yaşamınıza ve Rab'le ilişkinize zarar veriyor mu? Tanrı'nın verdiği sorumluluklarımızı yerine getirmek için daha fazla para kazanmaya yönelik meşru bir arzuyla, günah dolu para putperestliği arasında ince bir çizgi olabilir. Günah çok aldatıcıdır. Paranın yaşamlarımızı mahvetmemesi için kendimize ve birbirimize göz kulak olmamız gerekir (bkz. İbr. 3:13).

Düşünün: Para sevgisinden ötürü arkadaşlarınızın ne gibi akılsız seçimler yaptığını gördünüz? Zenginliği putlaştırdıkları için insanların ne gibi zararlı sonuçlara katlandığını gördünüz?

Harekete Geçin: Daha fazla maddi güvence arzusundan ötürü en çok nerede taviz verme ayartısıyla yüzleştiğinizi düşünün. Eşinizden ve yakın bir arkadaşınızdan bu konuda sizi gözetip sorumlu tutmasını isteyin.

İNSANLAR NEDEN MADDİ SIKINTI ÇEKERLER?

İnsanların maddi sıkıntı yaşamalarının çeşitli nedenleri vardır. Bazıları son derece akılsızca maddi kararlar verir. Diğerleri kendi ellerinde olmayan koşulların kurbanı olur. Her iki durumda da, bilgelik ve yardım için Rab'be dönebiliriz.

3. GÜN

Maddi Sıkıntı Her Zaman Sizin Hatanız Değildir

Dedi ki, "Bu dünyaya çıplak geldim, çıplak gideceğim. RAB verdi, RAB aldı, RAB'bin adına övgüler olsun!" Bütün bu olaylara karşın Eyüp günah işlemedi ve Tanrı'yı suçlamadı. (Eyü. 1:21-22)

Maddi felaket baş gösterdiğinde, insanlar genellikle bunun Tanrı'nın yargısı olup olmadığını merak ederler. "Sabah dualarımı aksattığım için mi Tanrı işimi kaybetmeme neden oldu?" Etraflarındaki kişiler, sıkıntılarının yaşamlarındaki günahın doğrudan sonucu olduğunu öne sürebilirler. "Düşün biraz: Hangi suçsuz yok oldu, nerede doğrular yıkıma uğradı?" (Eyü. 4:7). Günümüzde sahte öğretmenler, eğer yeterince imanınız varsa zenginliğin kaçınılmaz olduğunu ve yoksulluğun imansızlığın sonucu olduğunu iddia etmektedirler.

Ancak Kutsal Yazılar, Eyüp'ün kusursuz, doğru bir adam olduğunu, Tanrı'dan korktuğunu, kötülükten kaçındığını söylüyor (Eyü. 1:1). Tanrı, Eyüp'ün her şeyini alması için Şeytan'a izin veriyor ama bunun nedeni Eyüp'ün insanların *en kötüsü* değil, *en iyisi* olmasıydı. Eyüp olağanüstü kayıplara rağmen sadık kalırken, Rab onun imanının üstünlüğünü kanıtlıyordu (bkz. 20-22. ayetler).

Eyüp, Şeytan'la Rab arasındaki savaştan haberdar değildi. Bizler parayla ilgili zorluklar da dahil olmak üzere büyük denemelerle yüzleştığımızde, Tanrı'nın acılarımızla ilgili gizli tasarısının farkında olmayız. "Gizlilik Tanrımız RAB'be özgüdür. Ama bu yasanın bütün sözlerine uymamız için açığa çıkarılanlar sonsuza dek bize ve çocuklarımıza aittir" (Yas. 29:29). Ancak denemelerimize bilgece ve imanla karşılık verdiğimiz zaman, Tanrı'nın yüceltiğinden emin olabiliriz.

Bir Hristiyan'ın kendi hatasından kaynaklanmayan bir nedenle maddi sıkıntı çekebileceği birçok durum vardır. İşvereniniz kazandığınız ücretleri haksızca alıkoyabilir (bkz. Yak. 5:4). Hırsızlık veya yolsuzluk kurbanı olabilirsiniz. İşvereninizin suistimali yüzünden işinizi kaybedebilirsiniz. Benim bir arkadaşım, Hristiyanlardan nefret eden bir patron tarafından kovulmuştu.

Kuraklık, salgın hastalık, savaş, doğal felaketler ya da geniş çapta bir ekonomik durgunluk veya çöküntü gibi, günahlı bir dünyada yaşamının genel etkilerine de maruz kalabilirsiniz. Kutsal Kitap'ta, Tanrı'nın halkının geniş çaplı ekonomik kıtlıklardan ve felaketlerden etkilendiğine dair birçok örnek vardır (bkz. Yar. 12:10; Rut. 1:1; Elç. 11:28-30). Maddi bilgelğin uygulanmadığı ve eğitim fırsatlarının sınırlı olduğu evlerden gelen çok sayıda insan vardır ve bu ailevi arka planlar onları olumsuz yönde etkilemektedir.

Ne kadar bilgece davranırsanız da, kendinizi ekonomik güçlüklerden her zaman koruyamazsınız. Ancak Tanrı size Sözü'nde teselli ve umut sunuyor. Eyüp'ün de 2:10'da kabul ettiği gibi, her şey O'nun denetimi altındadır (bkz. Mez. 115:3; Ef. 1:11). Eyüp gibi bizler de Tanrı'nın yaptığı iyilikleri şu anda anlayamasa dahi, O'nun denemelerimiz için iyi bir tasarısı olduğuna tümüyle güvenebiliriz (bkz. Rom. 8:28). Son olarak, dünyasal kayıplarımızın bir gün sonsuza dek sahip olacağımız güven altındaki göksel mirasa kıyasla önemsiz olduğu bilgisiyle teselli buluruz (bkz. Mat. 6:20; Rom. 8:18; 1.Pe. 1:4-5).

Düşünün: Siz ya da tanıdığınız başka kişiler, kendinizden kaynaklanmayan nedenlerle nasıl maddi kayıplar yaşadınız? İmanınız maddi denemelerinizde size nasıl yardımcı olabilir? Zor koşullara nasıl bilgece karşılık verebilirsiniz?

Harekete Geçin: Maddi kayıplarınızı sizin iyiliğinizi ve kendi yüceliğini amaçlayarak kullandığı için Tanrı'ya teşekkür edin.

4. GÜN

Maddi Sıkıntılarınızın Bir Kısmı İçin Kendiniz Suçlu Olabilirsiniz

*Aldanmayın, Tanrı alaya alınmaz. İnsan ne ekerse onu biçer.
(Gal. 6:7)*

Maddi sıkıntılarımızın bazıları günahlı akılsızlığımızın sonucudur. Bilgelikten yoksun olup çok fazla borca girebilir ve içinden çıkılması imkânsız bir maddi çukura düştüğümüzü hissedebiliriz (bkz. Özd. 22:7). Okulda gayret göstermediğimiz için kariyerimize hazırlanmamış veya mesleğimizde gereken çalışkanlığı göstermemiş olabiliriz (bkz. Özd. 6:1-11). Şimdi maddi sıkıntı içinde olduğumuz için ailelerimizin ihtiyaçlarını yeterli şekilde karşılamayacağımızdan endişelenebiliriz. Hatta dolandırıcılık, hırsızlık ya da hileyle günahlı bir şekilde para edindiyssek, korku içinde yaşıyor olabiliriz (bkz. Özd. 10:2).

Tanrı, yardımını dileyenlere karşı merhametlidir. Bize çok sayıdaki günahlarımızın hak ettiği şekilde davranmaz (bkz. Mez. 103:10). Çocuklarına karşı şefkatlidir çünkü bizim ne kadar zayıf olduğumuzu bilir (bkz. Mez. 103:13-14). Tanrı'nın Sözü, günahlarımızı itiraf ettiğimiz taktirde O'nun bizi bağışladığını ve arındırdığını vaat eder (bkz. 1.Yu. 1:9). Kutsal Yazılar aynı zamanda Tanrı'yla ilişkimizi doğru hâle getirdikten sonra, günahımızdan ötürü zarar gören insanlara gidip onlardan af dilememiz gerektiğini de öğretir (bkz. Mat. 5:23-24). Bunun anlamı, dolandırdığımız kişilerden af dilememiz ve telafi yoluna gitmemizdir (Luka 19:8'de İsa'ya döndükten sonra Zakkay'ın yaptığı gibi). Onlar bizim günahımızın farkında olmasalar ve kanun açık bir şekilde bunu şart koşmasa dahi, yine de böyle yapmamız gerekir. Maddi sorumsuzluğumuzdan etkilenen aile üyelerimizden de af dilememiz, Tanrı'nın bize verdiği güçle onlara karşı olan sorumluluklarımızı yerine getirmeye gayret edeceğimize dair söz vermemiz gerekebilir (bkz. Ef. 4:28).

Bunlar bize çok zor gelebilir ama tanımını yaptığımız şeyler sizin için geçerliyse, bazı maddi sıkıntılarınızdan ötürü suçlamanız gereken kişi

kendiniz olabilirsiniz. Tanrı'nın Sözü size umut vermektedir. İsa zayıflığınızda size yakınlık duyuyor ve siz de gereksindiğinizde merhamet ve yardım bulmak için O'na güvenle yaklaşabilirsiniz (bkz. İbr. 4:14-16). İmandaki kardeşlerin suçlayıcısı olan Şeytan, Tanrı'ya karşı o kadar çok sayıda ve o kadar büyük suçlar işlediğiniz için hiçbir umudunuz olmadığını ve O'na yakarmanızın hiçbir anlamı olmadığını söyler. Oysa İsa şöyle demektedir: "Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar! Bana gelin, ben size rahat veririm" (Mat. 11:28). Günahlı yollarınızdan dönerseniz, kendisinin size merhamet edeceğini ve sizi bol bol bağışlayacağını vaat ediyor (Yşa. 55:6-7). Size kendi Sözü'nde bilgelik sunuyor ve bu bilgeliği takip ettiğinizde, maddi sıkıntılarınızda harika bir yardım bulursunuz. Ayrıca siz hem Tanrı'yı hem de başkalarını sevmeyi ve hizmet etmeyi öğrenirken, İsa kendi bilgeliğini uygulamanızı sağlamak için size kendi Ruhu'nu verir.

Düşünün: Kendi günahınızdan ve bilgelik yoksunluğunuzdan ötürü nasıl maddi sıkıntılarınız oldu?

Harekete Geçin: Maddi alandaki günahlarınızı Tanrı'ya itiraf etmek, ihtiyaç duyduğunuz merhamete ve yardıma kavuşmak amacıyla dilekte bulunmak için zaman ayırın.

MADDİ SIKINTISI OLANLARIN YÜREK SORUNLARI

Maddi sıkıntılarım karşısına sadece pragmatik başarı ilkeleriyle çıkmamak gerekir. Bunun yerine, çözüm yüreklerimizi Tanrı'ya ve O'nun Sözü'ne teslim etmemizle başlar.

5. GÜN

Sahip Olduklarınızın Gerçek Sahibi Kim?

“RAB’bindir yeryüzü ve içindeki her şey, dünya ve üzerinde yaşayanlar.” (Mez. 24:1)

Babalarının arka bahçede yaptığı salıncakta kimin sallanacağına dair birbiriyle kavga eden iki çocuk düşünün. Birinci çocuk sallanmaktadır ve kardeşi onu salıncaktan iterek kendisi oturmak ister. İtişip kakışmaya, birbirlerine bağırmaya başlarlar. “Bu benim!” Ama babaları araya girip onlara şunu hatırlatır: “Aslında salıncak bana ait. Sizin kullanmanız için onu ben yaptım.”

Aynı şekilde, Hristiyanlar olarak hiçbir şeyin nihai sahibi olmadığını çünkü bizler de dahil olmak üzere her şeyin sahibinin Tanrı olduğunu kabul etmeliyiz (bkz. Mez. 50:10-12; 1.Ko. 6:20). Bizler göklerdeki Efendimiz’e ait olan şeylerin yalnızca kâhyasıyız. Kutsal Yazılar ayrıca bizim herhangi bir maddi başarımızı Tanrı’nın sağladığını öğretmektedir (bkz. Yas. 8:18).

Bunun uygulamada önemli sonuçları vardır. Bu gerçek, sahip olduğumuz şeyler üzerindeki kısıcımızı gevşetmemize izin vermemelidir. Eğer maddi varlıklarımız elimizden alınırsa, istediği gibi veren ve alan Tanrı’nın isteğine teslim olmalıyız. Ayrıca O’na ait olan şeyleri O’nu hoşnut edecek şekilde kullanma konusunda daha bilinçli olmalıyız. Bu bilinçle birlikte, O’nun dünyadaki işine daha cömertçe katkıda bulunmalı, ihtiyacı olan çocuklarına daha çok iyilik yapmalıyız. Kâhyalar olarak amacımız, yeryüzünde mümkün olduğu kadar çok “oyuncak” biriktirmek değil, gökte hazineler biriktirmektir. Böylece Efendimiz, “Aferin, iyi ve güvenilir köle” diyecektir (Mat. 25:21).

Maddi sıkıntılarımız çoğunlukla Tanrı’nın sağladığı kaynaklara dikkatlice kâhyalık etmememizden kaynaklanır. Eğer yüreklerimizde, sahip olduğumuz şeyleri “bizim” olarak görüyorsak, bunlara bencil bir mercekten bakıyoruz demektir. Bu da her türlü yürek sorununa, örneğin gurura, açgözlülüğe, bencillığe, haz, rahatlık, konfor ve kişisel tatmin sevgisine yol açar.

Ama eğer sahip olduğumuz her şeyin Tanrı'ya ait olduğunu görüyorsak, O'nun bize verdiği şeylerin iyi kâhyaları olmak için O'na karşı sorumlu hissederiz. Çok sevdiğiniz en iyi dostunuz size en değerli eşyalarını emanet etmiş olsa, bunlara karşı *özensiz* mi, yoksa *özenli* mi davranırdınız? Umarım ki çok özenli davranırdınız. Hak etmediğiniz merhamet dolu bir sevgiyle sizi seven Tanrı'yla olan ilişkinizde, çok daha fazla özen göstermeniz gerekir. Sahip olduğunuz her şey size O'nun tarafından verilmiştir!

Tanrı'yı her şeyin sahibi olarak görmek, maddi durumunuz konusunda size nasıl yardımcı oluyor? Umarım böyle düşünmek, Tanrı'ya ait olan şeylerin sahibi değil de kâhyası olduğunuz için sizi daha özenli, düşünceli ve sorumlu kılar.

Düşünün: Dürüst olun. Sahip olduğunuz şeylerin nihayetinde sizin mi, yoksa Tanrı'nın mı olduğunu düşünüyorsunuz?

Düşünün: En son ne zaman maddi bir sıkıntıdan ötürü cidden canınız sıkıldı? Tanrı'nın her şeyin sahibi olduğu gerçeği, bu tür denemelere verdiğiniz tepkiyi nasıl değiştirebilir?

Harekete Geçin: Sahip olduğunuz bütün maddi kaynakların bir listesini çıkarın ve bunlarla ilgili dua edin. Her şeyin Tanrı'ya ait olduğunu ifade ederek iyi bir kâhya olmanıza yardım etmesi için O'ndan yardım dileyin.

6. GÜN

Daha Fazlası İçin Açgözlü Olmak Daha Azıyla Sonuçlanır

*Parayı seven paraya doymaz; zenginliği seven kazancıyla yetinmez.
Bu da boştur. (Vai. 5:10)*

Ben zengin bir Ortadoğu ülkesinde bir petrol şirketi için çalışırken, orada yaşayan çoğu Amerikalı göçmen, kendi ülkelerinde kazanabileceklerinden çok daha fazlasını kazanıyorlardı. Oraya vardıkları zaman çoğu, “Şu borçlardan bir kurtulsak, memnun olacağız” diyordu. Bir iki yıl sonra, “Bir ev alabilirsek, işimiz tamam” demeye başlıyorlardı. Birkaç yıl sonra da aynı kişiler şöyle diyordu: “Birkaç yüz bin dolar birikim yapabilirsek, güvende olacağız.”

Çoğu vakada, zenginliğe yönelik gayretleri çoğunlukla boşa çıktı. Evli çiftler aile bütçelerini desteklemek için uzun süre birbirlerinden fiziki anlamda ayrı kaldılar. Eşlerin biri ya da her ikisi, başka kişilerle birlikte oldular ve sonuçta maddi ve manevi maliyeti olan boşanmalar yaşandı. Bir keresinde, ailesinden dört yıl uzakta yaşayan bir adam eve dönüp emekli olmayı planladığı tarihten birkaç gün önce öldü. En yüksek maaş alan iş arkadaşarımdan bir tanesi muazzam bir zenginliğe kavuştu ama hepsini borsada günlük ticaret yaparak kaybetti.

İsa şöyle diyor: “Dikkatli olun! Her türlü açgözlülükten sakının. Çünkü insanın yaşamı, malının çokluğuna bağlı değildir” (Luk. 12:15). İsa en büyük kaygısı mallarını koyacak yeterli ambarları olmayan bir adamın öyküsünü anlatır. Bu adam şöyle diyordu: “Kendime, ey canım, yıllarca yetecek kadar bol malın var. Rahatına bak, ye, iç, yaşamın tadını çıkar diyeceğim” (Luk. 12:19). “Ama Tanrı ona, ‘Ey akılsız!’ dedi. ‘Bu gece canın senden istenecek. Biriktirdiğin bu şeyler kime kalacak?’ Kendisi için servet biriktiren, ama Tanrı katında zengin olmayan kişinin sonu böyle olur” (Luk. 12:20-21).

Kutsal Yazılar bütün yaşamını kişisel mal varlığını artırmaya adanmış bir adamın, biriktirdiği zenginliklerle hiçbir zaman tatmin olmayacağına

dair uyarıda bulunur (bkz. Vai. 5:10). Üstelik zenginliği, Tanrı'dan çok paraya güvenmesine yol açan bir tuzağa dönüşebilir. Bilge adam Rab'bi yadsıyacak kadar zengin olmamak için dua dahi edecektir (bkz. Özd. 30:7-9).

Açgözlü insanlar genellikle mutsuz bir yalnızlık içinde ölürlür. Bazıları kendilerini ölene dek çalışmaya adar, ailelerini ve dinlenme ihtiyaçlarını ihmal ederler. İnsanlar o kadar çok eşya biriktirirler ki, en sonunda bunları evlerine bile sığdıramazlar. Öyküdeki gibi daha büyük ambarlar yapmak yerine depolar kiralarlar. İçinde ne olduğu da genellikle unutulup gider.

Bunların hiçbiri çok çalışmanın ya da para biriktirmenin yanlış olduğu anlamına gelmiyor. Önemli olan yüreğinizdir. Siz en büyük güvencesi Rab değil de mal varlığı olan bu zengin akılsız gibi misiniz? Bilge bir kişi, Tanrı vergisi sorumluluklarını yerine getirebilmek için çok çalışıp gelecek için birikim yapar. Ama maddi şeylerin, Tanrı'ya ve insanlara duyduğu sevginin önüne geçmesine izin vermez. En büyük güvencesi biriktirdiği şeyler değildir çünkü gelecekteki güvenliğini Rab'be emanet etmektedir.

Düşünün: Açgözlü insanlar neden asla ellerindeki kadar yeterli olduğunu hissetmezler?

Düşünün: Çok çalışma ve birikim yapma gayretlerinizin açgözlü gayretler mi, yoksa Tanrı yoluna yaraşır gayretler mi olduğunu nereden bilebilirsiniz?

Harekete Geçin: Kişisel maddi hedeflerinizi değerlendirmek için zaman ayırın. Yeterli oranda paranız olduğuna inanmanızı sağlayacak miktar nedir?

7. GÜN

Mesih Sizin Memnun Olmanızı Sağlar

Ben her durumda eldekiyle yetinmeyi öğrendim. Yoksulluk çekmeyi de bilirim, bolluk içinde yaşamayı da. İster tok ister aç, ister bolluk ister ihtiyaç içinde olayım, her durumda, her koşulda yaşamanın sırrını öğrendim. (Flp. 4:11-12)

Pavlus'un, "Beni güçlendirenin aracılığıyla her şeyi yapabilirim" ifadesi (Flp. 4:13), genellikle atletik etkinliklerde gösterime sunulur. İsa'nın maratonu tamamlamanıza ya da bir top oyununu kazanmanıza yardımcı olacağı ima edilir. Oysa Pavlus burada 42,195 metre koşmaktan çok daha zor bir şeyden söz ediyor. Pavlus bu sözleri zindandan yazıyor. Şahsen çok ciddi maddi yoksunluk içindeyken, Mesih'in kendisine gerçek memnuniyet ve tatmin sağladığını ifade ediyor.

İmanlılar çetin maddi koşullarda memnuniyet yaşamakta güçlük çekebilirler. Akranlarınızın sizden daha üstün yaşam standartlarına – daha büyük evlere, daha yeni arabalara sahip olduğunu, daha lüks tatillere çıktığını bilerek tatmin duymak zordur.

Maddi yaşam tarzınızda bir çöküş yaşıyorsanız, memnuniyet özellikle zordur. Hindistan'ın kırsal bölgesine yaptığım bir hizmet yolculuğu sırasında içim acıdı. Bir ay boyunca konforlu, klimalı evimden uzakta, sıcak, nemli, sivrisinekli bir kulübede karyolada uyudum. Önüme gelen yemekler lezzetsiz, alışılmadık ve genellikle sindirimimi bozan türdendi. Bedensel ve duygusal açıdan perişan bir durumdaydım. Ancak açık havada doğrudan yere serilmiş hasır üzerinde yatmak zorunda kalan, benden çok daha az miktarda yemekle yetinen Hintli iman kardeşlerimin büyük sevinçlerini ve memnuniyetlerini görmek benim için alçaltıcıydı.

Memnuniyet doğal olarak oluşmaz. Pavlus her durumda memnun olma deneyiminin öğrendiği bir şey olduğunu (bkz. Flp. 4:11) ve bu memnuniyetin yalnızca Mesih'le olan birliği sayesinde mümkün olduğunu söylüyor (bkz. 13. ayet). Koşullarımız iyileştiği zaman memnun olacağımızı düşünme ayartısına kapılıyoruz. Ancak Pavlus bize gözlerimizi Mesih'e çevirdiği-

miz zaman koşullarımıza bakılmaksızın memnun olmayı öğrenebileceğimizi öğretiyor. Kendisi bolluktan çıkıp aciz bir duruma düştüğü hâlde tatmin sahibi kalabiliyordu. Aynı bölümün ilk kısmında Pavlus, bizleri sürekli değişen koşullarımıza kıyasla asla değişmeyen Rab’de sevinmeye çağırıyor (bkz. 4. ayet).

Memnun olmak için nasıl bir yaşam tarzınızın olması gerekiyor? Pavlus, “Yiyeceğimiz, giyeceğimiz varsa bunlarla yetiniriz” diyor (1.Ti. 6:8). İnsanların başarısını zenginlikleri ve eşyalarıyla ölçen bir dünyaya kıyasla, mükemmel insan olan İsa, neredeyse hiçbir şahsi eşyası olmadan olağanüstü sadelikte bir yaşam sürdü. “Tilkilerin ini, kuşların yuvası var, ama İnsanoğlu’nun başını yaslayacak bir yeri yok” (Luk. 9:58). İsa ve Pavlus, bu dünyada pek aızıyla yetinerek memnun oldular çünkü onların umudu, göksel hazineye kavuşmalarını sağlayacak olan gelecek yüce egemenliğe bağlıydı (bkz. Mat. 6:20).

Düşünün: Memnuniyet konusunda en çok nerede bocalıyorsunuz? Daha fazla memnuniyet duymanız için nasıl gelişim sağlayabilirsiniz?

Düşünün: Refah sahibi olan kişiler neden memnuniyet konusunda bocalıyorlar?

Düşünün: Kişinin şimdiki maddi durumundan ötürü tatminsizlik yaşamamasının iyi bir şey olduğu bir zaman var mıdır?

Harekete Geçin: Olgun bir Hristiyan’la konuşun ve ona memnun olmayı nasıl öğrendiğini sorun.

8. GÜN

Yoksul Olmak Zordur

Sahtekârlığı, yalamı benden uzak tut. Bana ne yoksulluk ne de zenginlik ver. Payıma düşen ekmeği ver, yeter. Yoksa bolluktan, “Kimmiş RAB?” diye seni yadsır ya da yoksulluktan çalar ve Tanrım’ın adını lekelemiş olurum. (Özd. 30:8–9)

Yoksulluk bizim günahlı veya bilgelikten uzak kararlarımızın sonucu olabilir ya da günahlı bir dünyanın çetin koşullarından kaynaklanabilir. Kutsal Yazılar her iki durumda da yaşamın yoksullar için zor olduğunu onaylar. Yaşamın güzel şeylerinden yoksun yaşamak zordur ve yeterli yiyecek, giyecek ve barınak gibi temel ihtiyaçlar olmadan yaşamak çok daha zordur. İşsiz bir adamın, bütün gün iş aradıktan sonra eve eli boş dönmesi zordur. Anne babaların çocuklarına marka giysiler alamayacaklarını ve okul programı dışındaki pahalı etkinliklere yazdıramayacaklarını söylemeleri zordur.

Kutsal Yazılar yoksulluğun hırsızlık ayarısına yol açacağına dair uyarıda bulunmaktadır. Bu, Tanrı’nın adına leke sürmektir (bkz. Özd. 30:9) ve ciddi dünyasal sonuçları olabilir.

Kutsal Yazılar ayrıca yoksulluğun sosyal izolasyona yol açabileceğini ortaya koymaktadır. “Komşusu bile yoksulu sevmez, oysa zenginin dostu çoktur” (Özd. 14:20). “Yoksulun akrabaları bile onu sevmezse, dostlarının ondan uzak duracağı daha da kesindir. Ne kadar yalvarsa ona yaklaşmazlar” (Özd. 19:7). Bu özdeyişler yoksullardan sakınmayı onaylamıyor; bunun yaşamın acı bir gerçeği olduğunu belirtiyor. İnsanlar belki yoksul bir kardeşten ya da komşudan kaçınabilir çünkü kendilerinden maddi yardım isteyeceklerini düşünürler ya da bu yardımı sunamadıkları için kendilerini suçlu hissedebilirler. Ya da yoksul bir kişiden sakınırlar çünkü onunla olan ilişkilerinden pek az maddi çıkar sağlayacaklarını görürler.

Yoksulluk çekenlerin perişanlığı, Tanrı’nın iman dolu olan kişileri daima bolca kutsadığını, bu yüzden de yoksulların Tanrı’nın gözünden düşmüş kişiler olmaları gerektiğini iddia eden kötü teolojinin sonucunda

daha da ağırlaşır. Oysa Kutsal Yazılar, Tanrı'nın yoksullara karşı özellikle şefkatli ve ilgili olduğunu söyler (bkz. Mez. 69:33; 140:12). Hem yoksul hem de doğru olmak mümkündür. "Dürüst bir yoksul olmak, yolsuzlukla zengin olmaktan yeğdir" (Özd. 28:6).

Aynı zamanda Tanrı'nın Sözü, yoksulluk çekenlere umut da sunmaktadır. Tanrı'ya yardım için yakarın. "Çünkü yardım isteyen yoksulu, dayanacağı olmayan düşkünü o kurtarır. Yoksula, düşküne acır, düşkünlerin canını kurtarır" (Mez. 72:12-13). Kendinizi işverenleriniz, aileniz ve arkadaşlarınız tarafından terk edilmiş ve ortada bırakılmış hissetseniz dahi, Rab feryadınızı duyar. Bu büyük bir dünyasal zenginlik vaadi değildir ama Kutsal Yazılar Tanrı'nın ihtiyaçlarınızı karşılayacağına dair umut verir. "Gençtim, ömrüm tükendi ama hiç görmedim doğru insanın terk edildiğini, soyunun ekmeek dilendiğini" (Mez. 37:25).

Düşünün: Yaşamınızda yaşadığınız en kötü maddi kriz neydi? Tanrı sizi nasıl kurtardı? Geçmişteki bu kurtuluşu hatırlamak, şu anda size nasıl yardımcı olabilir?

Düşünün: Yoğun maddi baskı altında olduğunuz zaman özellikle hangi günahları işleme ayartısıyla karşılaşmaktasınız? Şu anda tövbe etmeniz gereken günahlar var mı?

Harekete Geçin: Süleyman'ın Özdeyişleri 30:8-9 bize gündelik payımızı Rab'den dilememizi anımsatmaktadır. "Payıma düşen ekmeği ver, yeter. Yoksa *bolluktan*, 'Kimmiş RAB?' diye seni yadsır ya da *yoksulluktan* çalar ve Tanrım'ın adını lekelemiş olurum." Bugün bunu duanız yapın.

9. GÜN

Tanrı Kaygıyı Alt Etmek İçin Sizi Güçlendirir

“Bu nedenle size şunu söylüyorum: ‘Ne yiyip ne içeceğiz?’ diye canınız için, ‘Ne giyeceğiz?’ diye bedeniniz için kaygılanmayın... Gökte uçan kuşlara bakın! Ne eker, ne biçer, ne de ambarlarda yiyecek biriktirirler. Göksel Babanız yine de onları doyurur. Siz onlardan çok daha değerli değil misiniz? Hangi biriniz kaygılanmakla ömrünü bir anlık uzatabilir?... Ey kıt imanlılar!”
(Mat. 6:25-27, 30)

Özellikle maddi konular söz konusu olduğunda, kaygı kolaylıkla ve doğal olarak yakamıza yapışır. İşten çıkarmaların yakın olduğuna dair bir dedikodu duyarsınız ve bu yaşta yeni bir işiniz olabilir mi diye endişe edersiniz. Paranız zaten kısıtlıyken, kızınızın dişlerinde sorun çıkar ve arabanızın şanzımanı değişmelidir. Kredi kartı limitleriniz sonlardadır. Öğrenci harcınızın ödemelerine zar zor paranız yetmektedir. Evde oturan bir eş ve anne olmayı düşlersiniz ama kocanızın bu hayalin gerçekleşmesi için gereken beceriye ve motivasyona sahip olup olmadığı konusunda kaygı çekersiniz. Yıllardır para biriktiriyorsunuzdur ama emekliliğinizde paranız bitecek mi korkusunu yaşarsınız.

İsa bugünkü metinde öğrencilerinin kaygılarına hitap ediyor. Öncelikle onları üç nedenle azarlıyor.

- *Kaygıları anlamsızdır:* Tanrı'nın hayvanlara ve bitkilere yiyecek ve giyecek sağladığını gördüğümüz için, sevgili çocukları olan bizleri çok daha fazla kayıracağına dair güven duymalıyız (bkz. Mat. 6:25-26, 28-30).
- *Kaygıları faydasızdır:* Kaygılanmak hiçbir şeyi daha iyi yapmaz. Hiç kimse kaygılanmakla ömrünü uzatamamıştır (bkz. 27. ayet). Aslında kaygı, sorunları ele almaya adamamız gereken zamanımızı ve enerjimizi tüketir (34. ayet).

- *Kaygıları imandan yoksundur*: Kaygılanmak Tanrı'ya karşı güven yoksunluğundan kaynaklanır (bkz. 30. ayet). Biz nihayetinde ne başkalarına ne de kendimize bağımlıyız. Kullarını giydiren ve karınlarını doyuran Tanrı'dır.

Bundan sonra İsa kaygıyı nasıl alt edeceğimizi söyleyerek, bize olumlu bir teşvik sunar. “Siz öncelikle O'nun egemenliğinin ve doğruluğunun ardından gidin, o zaman size bütün bunlar da verilecektir” (33. ayet). Günahlı kaygıyı bırakmalı, bunun yerine vaktimizi ve enerjimizi Tanrı'ya hizmet etmeye ayırmalıyız. Bunu yaptığımız sürece O'nun ihtiyaçlarımızı karşılayacağına güvenebiliriz.

Kralını yabancı bir ülkede temsil etmesi istenen bir iş adamına ait eski bir öykü var. İş adamı kendi yokluğunda şirketinin sıkıntı yaşayacağına dair endişesini dile getirir. Kral cevap verir: “Sen benim işime bak, ben de senin işine bakacağım.” İsa da aynı şeyi söylüyor. Siz kendinizi O'nun işine verdikçe, O da *sizin* dünyasal işinizle ilgilenecektir. Sizin yaşamınız Tanrı'nın egemenliğine odaklandıkça, O'nun sağlığına güvenebilir hale geleceksiniz ve O da size esenlik verecektir.

Düşünün: Şu anda en büyük maddi kaygılarınız nelerdir?

Düşünün: Kaygının ya da endişenin uygun olduğu bir zaman var mıdır? (bkz. Mat. 6:34 ve 2.Ko. 11:28–29.) Uygun ve günahlı kaygı arasındaki fark nasıl ayırt edilir?

Harekete Geçin: Öğrencilerin İsa'dan aldığı açık bir çağrı vardı. Kaygılanmak yerine bu çağrıya uymalıydılar. Tanrı'nın size verdiği işi daha büyük bir sadakatle takip ederek nasıl kaygılarınızı alt edebilirsiniz? Egemenlik odaklı olarak yapabileceğiniz bir ya da iki şey düşünün. Bunları takip etmek için Tanrı'dan size güç vermesini dileyin ve sonra bütün yüreğinizle bunlara sarılın.

10. GÜN

Tanrı Maddi Denemeleri İyilik İçin Kullanır

Kardeşlerim, çeşitli denemelerle yüz yüze geldiğinizde bunu büyük sevinçle karşılayın.

Çünkü bilirsiniz ki, imanınızın sınanması dayanma gücünü yaratır.

Dayanma gücü de, hiçbir eksikliği olmayan, olgun, yetkin kişiler olmanız için tam bir etkinliğe erişsin. (Yak. 1:2-4)

Bizler genellikle kendimize konfor ve güvence sağlayacak olan maddi başarının umuduyla yaşarız. Ancak Tanrı'nın maddi durumumuz için sık sık farklı planları vardır. O'nun bizimle ilgili en büyük amacı dünyasal mutluluğa, konfora ve güvenceye sahip olmamız değil, İsa'ya daha çok benzer olmamızdır.

Biraz zaman ayırarak ruhsal yönden gelişmeye ihtiyaç duyduğunuz iki ya da üç alanı yazın.

Şimdi maddi ve mesleki alanlarda yüz yüze gelmekte olduğunuz denemelerin bazılarını yazın.

Yakup çeşitli denemelerle yüz yüze geldiğimizde sevinmemiz gerektiğini söyler çünkü Tanrı, Hristiyan karakterimizde eksik olan şeyleri tamamlamak için denemelerimizi kullanır. Çalışma yaşamıyla ilgili derter, borçlar, sınırlı gelir ya da beklenmedik faturalar imanlıların yoluna rastlantı eseri çıkmaz. Tanrı imanlılarla ilgili iyi bir tasarıya sahip olduğu için onları bu denemelerden geçirir. Tanrı en zayıf olduğunuz alanlarda sizi güçlendirmek için muhtemelen yaşamınızdaki en sıkıntılı durumları kullanmaktadır.

Başarılarından gurur duyma eğilimi olan bir kişi, işsizlik yoluyla alçakgönüllülüğü öğrenebilir. Kendi kendine yetme eğilimi olan –gelecekteki güvenceleri için kendi gelirine ve malvarlığına güvenen– kişiler, sıkıntılı maddi ihtiyaçlarla yüzleştikleri zaman Tanrı'ya güvenmeyi öğreneceklerdir. Başkalarına karşı şefkatli davranmayan kişiler, zorluklarla boğuşurken Tanrı halkının şefkatini gördüklerinde daha yumuşak yürekli olabilirler. Tembelliğin sonuçlarıyla yüzleşen bir imanlı, Tanrı'nın yüceliği için daha gayretli çalışmayı öğrenebilir. Borç yükü altında ezilen bir aile, maddi durumlarını daha bilgece yönetmeyi ve ruhsal borçlarının Mesih tarafından ödenmesiyle kavuştukları bereketleri daha çok takdir etmeyi öğrenebilir. İmanı kıt olanlar, Tanrı'nın sağlığını gördüklerinde teşvik bulacaklardır.

Yakup bize sıkıntıların içinde sahip olduğumuz sorumlulukları hatırlatmaktadır. Bizler Tanrı'nın sıkıntılarımızdaki tasarılarıyla iş birliği yaptıkça, dayanma gücümüz etkinliğe erişecektir. Aksi taktirde Tanrı'nın işine direnerek, O'nun iyiliğini sorgulayarak ve sıkıntılarımızı Kutsal Kitap'a uygun olmayan yollarla atlatmaya çalışarak, denemelerimizin boşa gitmesine yol açabiliriz.

Siz maddi denemelerinizin verdiği sıkıntıdan ötürü değil de Tanrı'nın yaşamınızda yaptığı iyi işten ötürü imanla sevinç duyabilir misiniz? Dünyasal zenginlik ve konfordan çok kutsallığa özlem duymanıza yardımcı olması için Tanrı'ya dua edebilir misiniz?

Düşünün: Tanrı'nın, sizin ruhsal gelişiminiz için şimdiki maddi denemelerinizi hangi belirli şekillerde kullandığını düşünüyorsunuz?

Düşünün: Tanrı'nın sizin yaşamınızdaki işine *direnmek* için ne gibi bir ayartıyla karşı karşıya kalmaktasınız?

Harekete Geçin: Tanrı'nın, denemeleriniz aracılığıyla yaptığı şeylerle nasıl *etkin bir şekilde iş birliği* yapabilirsiniz? Maddi sınırlılarınız aracılığıyla ruhsal yönden gelişmek için O'ndan yardım dileyin.

TANRI MESLEĞİNİZ ARACILIĞIYLA İHTİYAÇLARINIZI KARŞILAR

Kutsal Yazılar Tanrı'nın, bizim maddi ihtiyaçlarımızı genellikle bize verdiği yetenekleri kullanarak çok çalışmamız vasıtasıyla karşıladığını öğretmektedir. Ama günahlı bir dünyada yaşayan günahlı insanlar olduğumuz için mesleklerimizde bocalayabiliriz.

11. GÜN

Çalışmak İyidir

RAB Tanrı Aden bahçesine bakması, onu işlemesi için Adem'i oraya koydu. (Yar. 2:15)

İşinizi seviyor musunuz? İnsanların çoğu, işlerini hoş olmayan bir mecburiyet olarak görür. Emeklilik, miras ya da piyango gibi nedenlerle çalışmak zorunda olmayacakları günün hayalini kurarlar. Ancak Kutsal Yazılar çalışmanın iyi olduğunu öğretir. Tanrı'nın kendisi çalışmaktadır. Kutsal Kitap, Tanrı'nın yaratılış günlerinde çalışmasıyla başlar ve her günün sonunda Tanrı kendi emeğinden tatmin olur. "Tanrı yarattıklarına baktı ve her şeyin çok iyi olduğunu gördü. Akşam oldu, sabah oldu ve altıncı gün oluştu" (Yar. 1:31). İsa, Babası'nın O'na verdiği işi yapmak için dünyaya gelmiştir ve bize Babası'nın işinin yaratılışın ötesine uzandığını ve bugüne kadar devam ettiğini hatırlatmaktadır: "Babam hâlâ çalışmaktadır, ben de çalışıyorum" (Yu. 5:17).

Tanrı bizim kendisinin yüceliği için çalışmamızı ister. O'nun bahçedeki ilk erkeğe ve kadına yönelik özgün tasarısı, onların bir tatil köyünde sonsuza dek keyif yapmaları değildi. Bunun yerine, O'nun mükemmel tasarısı onların dünyaya egemen olmalarıyla, kendisinin benzerliğinde üretken bir şekilde çalışmalarıydı (bkz. Yar. 2:15). Daha sonra, On Buyruk'un dördüncüsü, yalnızca Şabat günü dinlenmesini değil, altı günlük çalışmayı şart koşmaktadır. "Altı gün çalışacak, bütün işlerini yapacaksın" (Çık. 20:9). Kutlu istirahat tatlıdır çünkü bir haftalık sıkı çalışmanın ardından gelmektedir. Kutsal Yazılar ayrıca cennetin, tıpkı bahçe gibi sadece bir rahatlık yeri değil, çalışacağımız ve Tanrı'ya kulluk edeceğimiz bir yer olduğunu öğretmektedir (bkz. Vah. 22:3).

Tanrı bizi kendi benzerliğinde üretken olmamız amacıyla yarattığı için, emeklerimizde tatmin bulmamız gerekir. Yalnızca kazandığımız para değil, aynı zamanda icra ettiğimiz meslek aracılığıyla doğan iyiliklerde tatmin bulmalıyız. Bir gün, bir hafta, bir ay, bir yıl ve hatta bir kariyer sonra, yaptıklarımıza bakarak bunların iyi olduğunu söyleyebilmeliyiz.

Bir işin iyiliğini görmek ille de çok para kazanmayı içermez. Bazı insanlar ücretli işlerinden emekli olur ve sonraki yıllarını kiliseleri ya da toplumları için gönüllü olarak çok çalışarak veya hatta yabancı ülkelerde Müjde hizmetkârı olarak geçirirler. Gayretli öğrenciler veya evini sadakatle çekip çeviren kişiler, emeklerinin karşılığında ücret almazlar belki ama yine de Tanrı'nın yüceliği için aynı şekilde emek verirler.

İşinize yönelik tutumunuz maddi sıkıntılarınızı ya iyileştirecek ya da kötüleştirecektir. Sadakatle, gayretle, vakitlice çalışmak yalnızca tutarlı bir gelir sağlamakla kalmaz, aynı zamanda şu gerçekleri bilen bir yürek tutumunu yansıtır: 1) Maddi sıkıntılar da dahil olmak üzere her şey Tanrı'nın elindedir; ve 2) Ben maddi durumum konusunda sorumlu bir şekilde elimden geleni yaptıktan sonra, gerisini Rab'be emanet etmem gerekir (Özd. 3:5-6). Siz hangisisiniz: Sadık mısınız, sorumsuz mu? Çalışkan mısınız, tembel mi?

Düşünün: Gayretle çalışmak, Mesih'i onurlandırır ve yaşamınıza anlam katar.

Düşünün: İşinizi nasıl görüyorsunuz? İşinizi katlanılması gereken bir angarya olarak mı görüyorsunuz? Yoksa Tanrı vergisi mesleğiniz olarak mı görüyorsunuz?

Harekete Geçin: İşinizin önemini görmenize ve ürettiğiniz şeylerde tatmin bulmanıza yardımcı olması için Tanrı'ya dua edin.

12. GÜN

Çalışmak Zordur

*RAB Tanrı Adem'e, "Toprak senin yüzünden lanetlendi" dedi,
"Yaşam boyu emek vermeden yiyecek bulamayacaksın. Toprak sana
diken ve çalı verecek; yaban otu yiyeceksin.*

*Toprağa dönünceye dek ekmeğini alın teri dökerek
kazanacaksın." (Yar. 3:17-19)*

Canınızın işe gitmek istemediği günler var mı? Eğer Tanrı çalışmayı iyi olarak yarattıysa, çalışmak neden bu kadar zordur? Çünkü içinde yaşadığımız dünya, Tanrı'nın tasarladığı dünya değildir. İnsanlığın günaha düşüşü yüzünden yaratılış kötü bir şekilde etkilenmiştir.

Adem için bu, ürün yetiştirmenin çok daha fazla çaba gerektireceği anlamına geliyordu. Tarlalar, yetiştirmeye çalışacağı iyi yiyecekleri boğan dikenler ve yaban otlarıyla istila olacaktı. Bu davetsiz misafirlere karşı kendi elleriyle mücadele verecek, otları sökecek ve ellerini dikenlere çizdirecekti. Üstelik bu günahlı dünyada kıtlıklar, seller, mahsul hastalıkları ve afetler gibi terslikler olacaktı. Bunlara ek olarak, Adem'in kendi bedeni artık en baştaki tasarımına uygun bir şekilde işlev göstermiyordu. Sakatlıkları ve hastalıklar, Adem'in üretkenliğine ket vuruyordu. Bedeni zamanla çalışamayacak hâle geliyordu.

Günahlı bir dünyada çalışmanın zorlukları hemen hemen her meslekte görülür. Fabrika ve inşaat işçileri, tehlikeli ve hoş olmayan iş yerlerinde emek verirler. Bazıları yaralanır ve malul olur. Diğerleri ölür. Mimarlar ve mühendisler, binaların ve köprülerin çökmesine neden olan hesap hataları yaparlar. Yalan söyleyen, hile ve hırsızlık yapan, bizim hakkımızda dedi-kodu üreten ve ofis politikaları çeviren günahlı insanların arasında çalışırız. Patronlar işçilerine kötü muamele eder, insafsız taleplerde bulunur ve haksız ücretler verirler (bkz. Yak. 5:4). Hayatta kalabilmek için uzun saatler boyunca çalışmak ve birden çok iş yapmak zorunda kalan insanlar, ailelerine vakit ayıramazlar.

Günahlı bir dünyada çalışmak zor olduğu hâlde, Tanrı'nın Sözü bize umut verir. Şu anki durum, *sonsuz dek böyle kalmayacaktır*. Pavlus şöyle diyor: “Bu anın acıları, gözümüzün önüne serilecek yücelikle karşılaştırılmaya değmez. Yaratılış, Tanrı çocuklarının ortaya çıkmasını büyük özlemle bekliyor. Çünkü yaratılış amaçsızlığa teslim edildi. Bu da yaratılışın isteğiyle değil, onu amaçsızlığa teslim eden Tanrı'nın isteğiyle oldu. Çünkü yaratılışın, yozlaşmaya köle olmaktan kurtarılıp Tanrı çocuklarının yüce özgürlüğüne kavuşturulması umudu vardı. Bütün yaratılışın şu ana dek birlikte inleyip doğum ağrısı çektiğini biliyoruz” (Rom. 8:18-22). Yaratılışın her kısmı “yozlaşmaya köle”dir; günaha esir durumdadır. Ancak bir gün bu yaratılış “yozlaşmaya köle olmaktan kurtarılıp” özgürlüğe kavuşacaktır. Günahın zincirleri, lanetin tersine döndüğü Mesih'in çarmıhında kırılacaktır.

“Sevin Dünya” (“Joy to the World”) isimli harika Hristiyan ilahisi de bu umut verici gerçekliği ilan etmektedir.

Günahlar ve kederler artık büyümez,
Yerden dikenler bitmez;
O geldiği zaman sel gibi basar bereketleri
Lanetin olduğu her yeri.¹

Düşünün: Maddi sıkıntılarınızın nedeni günahtır; ya sizin kendi akılsızlığınız ya da günahın dünyadaki genel etkisinin (fırtınalar, çöken piyasalar, vb.) sonucudur. Lanet sizi kendi mesleğinizde ve maddi durumunuzda nasıl etkiledi?

Harekete Geçin: İşleriniz bir daha kötü gittiği zaman, yeni gök ve yeni yeryüzünde yenilenmiş olacak olan yaratılışın ne kadar yüce olacağını hayal edin.

13. GÜN

Günahlı Tembellik Çalışmamızı Etkiler

Tembelin tarlasından... geçtiğimde her yanı dikenlerin, otların kapladığını gördüm. Taş duvar da yıkılmıştı... “Biraz kestireyim, biraz uyuklayayım, ellerimi kavuşturup şöyle bir uyuyayım” demeye kalmadan, yokluk bir haydut gibi, yoksulluk bir akıncı gibi gelir üzerine. (Özd. 24:30–31, 33–34)

Ayartıya karşı verdiğimiz en büyük savaşlarımızı düşündüğümüzde, genellikle şehvet ve öfke gibi iğrenç günahlar aklımıza gelir ama tembellik de sinsi ve zararlı bir kötülük olabilir.

Süleyman'ın Özdeyişleri'ndeki tembel kişi acınası durumda, neredeyse bir güldürü karakteridir; çalışmaktan kaçmak için çok çalışmaktadır. “Tembel kişi işini bitirmez” (Özd. 12:27). Tembellik eken kişi, zorluk biçecektir. “Tembelin yolu dikenli çit gibidir” (Özd. 15:19); “Tembel eller insanı yoksullaştırır” (Özd. 10:4). Tembel kişinin erteleme huyu vardır ve ihtiyaçlarını başkalarının karşılamasını bekler. “Sonbaharda çift sürmeyen tembel, hasatta aradığını bulamaz” (Özd. 20:4). Tembel kişinin bir sürü mazereti de vardır. “Tembel der ki, ‘Dışarda aslan var, sokağa çıksam beni parçalar’” (Özd. 22:13). Tembel kişi iş yerine geç gider, oradayken işe katkıda bulunmaz ve oradan erken ayrılır.

Bazen tembelliğimiz kendisini evde gösterir ve üstümüze düşen ev işlerinden kaçınırız. Evimizdeki işleri ihmal etmek hem maddi durumumuza hem de ilişkilerimizi olumsuz etkileyebilir. Bir eşte aranan en önemli erdemlerden biri çalışkanlıktır (bkz. Özd. 31:10-31). Çoğu anne baba, çocuklarının yüreklerinde keşfettikleri akılsızlığın bir kısmının tembellik olduğunu görür (bkz. Özd. 22:15) ve çocuklarımızı bilgelikle çalışmaları için eğitirken bununla savaşılması gerekir.

Maddi sıkıntılarınızın bir kısmı, işinizde çalışkanlık göstermemenizden ötürü mü? Şimdiki kariyerinizin sınırlı olmasının nedeni, potansiyelinizi en üst düzeyde kullanmak için eğitim aldığınız okula kendinizi vermemiş olmanız olabilir mi? Şu anki iş yerinizde, işverenize bereket

olmak ve kariyerinizi ilerletmek için elinizden gelenin fazlasını yapmak yerine sadece işleri idare edecek kadar minimum çabayla mı yetiniyorsunuz? Sıkı çalışmak, maddi sorunlarınızdan sıyrılmanıza yardımcı olabilir mi?

İş yerinizde vaktinizi en iyi şekilde değerlendiriyor musunuz? Dinlenmenin ve eğlenmenin de bir zamanı varken, video oyunları, sosyal medya ve diğer eğlence türlerine haddinden fazla vakit ayırıyor musunuz? Daha fazla gayret göstermenin yaşamınıza ne gibi bir katkısı olurdu? Yaşamınızı nasıl değiştirdi?

Müjde, iş yerlerinde Tanrı'ya gayretle kulluk edememiş olanlara umut verir. Tanrı bizi kurtardığı zaman, bizi eski benliği çıkarıp yeni yaratılışı giyinen yepyeni insanlara dönüştürür. Başkalarından istifade eden eski tembeller, başkalarına gayretle hizmet eden verici kişilere dönüşebilir. "Hırsızlık eden artık hırsızlık etmesin. Tersine, kendi elleriyle iyi olanı yaparak emek versin; böylece ihtiyacı olanla paylaşacak bir şeyi olsun" (Ef. 4:28). Eskiden tembellikle tanımlanmakta olan kişiler, Tanrı'nın yüceliği için iyi işler yapmak üzere Mesih'te yaratılırlar (bkz. Ef. 2:10).

Düşünün: İş yerinizde, okulunuzda ya da evinizde hangi şekillerde tembellik etme ve oyalanma ayartısıyla karşılaşıyorsunuz?

Düşünün: Erteleme ve tembellik huyu nedeniyle kaçırdığınız fırsatlardan ötürü pişmanlıklarınız var mı?

Harekete Geçin: "Bu yüzden günlerimizi saymayı bize öğret ki, bilgelik kazanalım" (Mez. 90:12). Gelecek hafta vaktinizi bilgece kullanmak için bir plan yaparak bu ayeti eyleme dökün.

14. GÜN

İsa Mesih Çalışmamızı Değiştirir

Ey köleler, dünyadaki efendilerinizin sözünü Mesih'in sözünü dinler gibi saygı ve korkuyla, saf yürekle dinleyin. Bunu, yalnız insanları hoşnut etmek isteyenler gibi göze hoş görünmek için yapmayın. Mesih'in kulları olarak Tanrı'nın isteğini candan yerine getirin. İnsanlara değil, Rab'be hizmet eder gibi gönülden hizmet edin. Çünkü ister köle ister özgür olsun, herkesin yaptığı her iyiliğin karşılığını Rab'den alacağını biliyorsunuz. (Ef. 6:5-8)

Günaha düşmüş bir dünyada emek verirken, yüce, yenilenmiş bir yaratılıştaki Tanrı'ya saf sevinç ve mutlulukla hizmet edeceğimiz bir sonsuzluğu umutla bekleriz. Gelecekteki yüceliğe dair umut iyi ve hoş ama şu anda acımasız ve adaletsiz çalışma koşulları altında korkunç bir şekilde ezilenler için ne gibi bir umut var, diye sorulabilir. Mesih'in gelişi bize yalnızca gelecekte günahsız bir dünyada yaşamının ve çalışmanın umudunu vermekle kalmaz, aynı zamanda şimdiki işimizi de özgürleştirir.

Çoğumuz zor şartlarda çalışmışızdır ama köle olarak yaşamının nasıl bir şey olduğunu pek azımız hayal edebilir. Oysa Pavlus, köleleri bütün yürekleriyle hizmet etmeleri için teşvik etmiştir çünkü emekleri nihayetinde Rab'be yöneliktir ve sadakatleri ödüllendirilecektir (bkz. Ef. 6:5-8). Reformcu Martin Luther, takipçilerinin bu ilkeyi daha iyi anlamaları için Rab'bin sadece pastörlerden ve Müjde hizmetkârlarından değil, her imanıdan mesleklerini Mesih'e hizmet olarak görmelerini istediğini öğretti.

Yakup'un oğlu Yusuf, bu ilke için örnek oluşturdu. Abileri tarafından köle olarak satıldıktan sonra, kin güdüp surat asmak yerine, efendisi Potifar için gayretle çalıştı. Rab, Yusuf'un bütün emeklerinde onunla birlikteydi ve Yusuf'a büyük sorumluluk emanet edildi (bkz. Yar. 39:2-4). Daha sonra haksız yere zindana atıldığında, Rab yine onun sadakatle yapmaya devam ettiği işlerde onunla birlikteydi. Yusuf o denli sadıktı ki, zindancıbaşı oradaki her şeyin yönetimini ona verdi (Yar. 39:21-23). Tanrı'nın takdiriyle, Yusuf'un hem köle hem de mahpus olarak gösterdiği sadakat, onu

Firavun'un baş yöneticisi olarak hizmete hazırlandı. Bu hizmet aracılığıyla Tanrı'nın halkı kurtarılacaktı.

Dünyasal mesleğimizde verdiğimiz emeklerin, Tanrı'nın büyük tasarısındaki yerini her zaman bilemeyebiliriz. Yusuf da köle ve mahpus olduğu günlerde Tanrı'nın ne yaptığını tam olarak anlamıyordu. Buna rağmen, *gündelik emeğimizin Rab için olduğu* bilinciyle yaşarız. Yemeği, sanki Rab yiyecekmiş gibi hazırlarız. İnşaatı, sanki içinde Rab oturacakmış gibi yaparız. Sadece patron gördüğü zamanlarda değil, her zaman elimizden gelen en iyisini yaparız.

Bir keresinde evim üzerinde çalışan bir müteahhidin, bir gaz hattını nasıl gömeceğine ilişkin ortağıyla konuşmasına kulak misafiri oldum. İş tam olarak usulüne uygun yapmak, fazladan malzeme ve zaman gerektirecekti. Herhangi bir güvenlik endişesi yoktu ve hat bir kez gömüldükten sonra kimse nasıl olduğunu bilmeyecekti. Hristiyan olan ortağı özetle şöyle karşılık verdi: "Tanrı bilecek ve bu benim doğru olanı yapmam için yeterli." Başkaları fark etsin ya da etmesin, Tanrı dürüst ve sıkı çalışmanızı görerek bunu ödüllendirecektir. "Herkesin yaptığı her iyiliğin karşılığını Rab'den alacağını biliyorsunuz" (Ef. 6:8).

Düşünün: Unvanınız ya da işiniz ne olursa olsun, Mesih'e güveniyorsanız, emeğiniz Rab için olacaktır. Bu gerçek, iş yerinizde *dürüst ve çalışkan* olmanız için sizi nasıl motive edebilir?

Harekete Geçin: Teologlar *coram Deo*, yani Tanrı'nın huzurunda yaşamaktan söz ederler. Bu hafta, daima Tanrı'nın huzurunda bulunduğunuzu aklınızda tutmanıza yardımcı olacak neler yapabilirsiniz? Eğer yardımı olacaksa, bu ifadeyi bir karta yazın ve masanıza yapıştırın.

15. GÜN

Mesleki Başarı İçin Bilgelik Formülü

İşinde usta birini görüyor musun? Öylesi sıradan kişilere değil, krallara bile hizmet eder. (Özd. 22:29)

Mesih bize mesleki emeklerimiz için sadece yeni bir motivasyon sunmakla kalmaz, ayrıca bilgeliğin bütün hazinelerine sahip Olan olarak (bkz. Kol. 2:3), emeklerimizde nasıl pratik başarıya kavuşabileceğimizi de öğretir. Mesleki başarı için bilgelik formülü basittir: Sıkı çalışma çarpı yetenek eşittir bolluk.

Sıkı çalışmaktan gayretli bir şekilde kaçınan tembel kişinin tersine, bilge işçi çalışkan karınca gibidir. Kendisinin bir başkanı, önderi ya da yöneticisi olmadığı hâlde yazın ekmek hazırlar ve yiyecek toplar (bkz. Özd. 6:7-8). Bilge işçiler başlarında kimse olmasa dahi çalışkan ve üretkendirler. İşverenleri, onların işe gelmeyecekleri, geç gelecekleri veya erken ayrılacakları konusunda endişe etmez. Sorunları çözmek için inisiyatif kullanırlar ve gelecekteki ihtiyaçları önceden görürler. Yakup, Yusuf ve Nehemya gibileri, işverenlerin başarısına katkıda bulunurlar. Böyle bir çalışma bolluğa götürür. “Çalışkan el zengin eder” (Özd. 10:4).

Bununla birlikte, saatlerce sıkı çalışmak yeterli değildir. Mesleki beceri bir kişinin ekonomik başarısını belirleyen ana etkenlerden biridir. Örneğin bir kişi, minimum ücretle haftada gayretli bir şekilde elli saat çalışabilir ama ailesine bakmak bir yana, kendisinin geçimini bile güçlükle sağlayabilir. Oysa mesleki yetenekleri olan gözde insanlar, aynı çalışma saatlerinin karşılığında çok daha yüksek bir ücret alabilirler. Bugünkü metnin belirttiği gibi, böyleleri krallara bile hizmet eder. İşverenler ve müşteriler, böyle kişilerin hizmetleri için para ödemekten memnundurlar.

Değerli beceriler eğitim ve tecrübe yoluyla edinilebilir. Doktorlar, avukatlar ve mühendisler yıllarca gayretle çalışırlar ve sonra becerilerinin kullanımıyla iyi ücretler alırlar. Diğer işçiler, mesleki eğitim ve çıraklık yoluyla piyasa değerlerini yükseltirler. Yetenekli tamirciler, tesisatçılar, boyaacılar, elektrikçiler ve diğer el işçileri de oldukça iyi kazanabilirler. Ancak

resmi eğitim, her zaman mesleki başarının garantisi değildir. Bazı insanlar talep olmayan alanlarda yüksek eğitim alırlar ve sonra maddi yönden sıkıntı çekerler.

Kabiliyetlerinizi ve Tanrı'nın sizi nasıl yarattığını düşünün. Örneğin, teorik sınıf eğitiminde bocalarken ellerinizle emek verebileceğiniz doğal bir beceriniz olabilir. Eğer durum buysa, bir tür mesleki eğitim almanız sizin için en iyisi olabilir. Ya da belki size kolay gelen matematiktir. Bu durumda mühendislik ya da işletme alanında resmi bir eğitim almak size uygun düşebilir. Tanrı size eşsiz güçlü yönler vermiştir. Gerekli becerileri geliştirmek için bunları nasıl kullanabilirsiniz?

Düşünün: *Sıkı çalışmak* ihtiyaçlarınızı yeterli şekilde karşılıyor mu?

Düşünün: *Mesleki becerileriniz*, ilerlemenizi sağlıyor mu, yoksa bunlara talep olmadığı için bocalıyor musunuz?

Harekete Geçin: Mesleki başarı için Tanrı'nın formülünü takip ediyor musunuz? Denklem her iki yanını da geliştirmek için çalışmanız, yani *daha sıkı* ve *daha zekice* çalışmanız gerekebilir. Daha sıkı çalışmanızın yolu daha çok saat çalışmak mı, yoksa ikinci bir işte çalışmak mı olur? Şimdiki işinizde performansınızı geliştirebilir misiniz? Saat başı daha fazla para kazanabilmek için becerilerinizin gelişmesi gerekiyor mu? Tanrı size mesleki olarak yarar sağlayabilecek hangi doğal beceriler verdi? Becerilerinizin gelişmesi ve iş piyasasındaki değerinizin artması için ek olarak hangi eğitimi ve öğrenimi görebilirsiniz?

16. GÜN

İş Aramak

Bir gün Moavlı Rut, Naomi'ye şöyle dedi: "İzin ver de tarlalara gideyim, iyiliksever bir adamın ardında başak devşireyim." (Rut. 2:2)

İyi bir arkadaşım, yirmi beş yıl aynı şirkette çalıştıktan sonra yakın zamanda işten çıkarıldı. Şimdi, tam çocukları üniversiteye girmek üzereyken, onun bir iş bulması gerekiyor. Tanrı'nın Sözü, işe ihtiyacı olanlar için nasıl bir bilgelik sunuyor?

Naomi ve Rut'un içine düştüğü çaresizliği pek azımız yaşamışızdır. Kadınların ekonomik yönden hayatta kalmaları için erkeklere bağımlı oldukları bir kültürde, onlar çocuksuz dullardı. Durumları umutsuzdu. Ancak Tanrı, İsrail'de muhtaç durumda olanlar için kendi yasasında başak devşirme uygulamasını sunmuştu. Hasat sırasında orakçıların, tarlayı ikinci kez biçmeleri ya da tarlanın kenarlarındaki ürünleri toplamamaları gerekiyordu. Böylece artlarından gelen yoksullar, hayatta kalmalarına yetecek kadar yiyecek toplayabilirlerdi (bkz. Lev. 19:9-10; 23:22). Bu yasa Tanrı'nın, muhtaç durumdaki insanlara yiyecekleri için çalışma fırsatı veren büyük bilgeliğini ortaya koyuyor.

Rut'un başak devşirmeye gitmesinde iki ilke görebiliriz. Birincisi, yoksulluğunu Tanrı'nın sağladığı yoldan, yani zor olan başak devşirme işiyle gidermeyi amaçlıyor. İkincisi, Naomi'ye ve kendisine yetecek kadar yiyecek bulabilmesi için, Tanrı'nın ona başakları devşirmeye izin vererek iyilik gösterecek bir tarla sahibi sağlayacağına umut bağlıyor.¹

Muhtaç duruma düştüğünüzde aynı ilkeleri uygulamaya koyabilirsiniz. Birincisi, kendiniz ve aileniz için Tanrı'nın belirlediği yolları denemelisiniz. Birisinin gelip size bir iş ya da bağış sunmasını beklemek yerine, kendiniz pazara çıkıp iş aramalısınız. Hayalinizdeki işi beklemek yerine, geçiminizi sağlamak için (ahlaksal yönden uygun olan) ne iş olursa yapmaya razı olmalısınız.² İşsiz olan kişi internette birkaç başvuru yapıp cevap beklemekle kalmamalı, iş aramak için sıkı çalışmalıdır.

Eğer bir işiniz yoksa, işiniz iş bulmaktır. Bir işiniz ve zorluklarla baş etmenizi sağlayacak bir geliriniz olmadıkça, maddi sıkıntılarınız geçmeyecektir. İş arayanlar için geçerli olan öğüt şudur: “Tohumunu sabah ek, akşam da elin boş durmasın. Çünkü bu mu iyi, şu mu, yoksa ikisi de aynı sonucu mu verecek, bilemezsin” (Vai. 11:6). Ne kadar tohum ekerseniz (ya da ne kadar iş takibi yaparsanız), ektiklerinizin ürün verme ihtimali o kadar fazla olur.

İş aramak cesaret kırıcı olabilir. Rut’tan devşirebileceğimiz ikinci ilke de bununla ilgilidir. Rut’un başak devşirme işinin başarılı olacağına dair hiçbir dünyasal garanti yoktur. Bütün umudu, Tanrı’nın kendisine iyilik yapacak birisini sağlamasıydı. Rab, Rut’a Boaz’ı sağladı ve Boaz son derece cömert olmakla kalmayıp aynı zamanda nihayetinde Rut’un ve Naomi’nin kurtarıcısı olacaktı. Boaz’ın Rut’la olan birliği aracılığıyla, hem İsrail hem de dünya için kurtuluş geldi. Eğer siz de Rut gibi iş arıyorsanız, cesaretinizi kaybetmeyin. Tanrı’nın, Boaz gibi gözünde lütuf bulabileceğiniz birisini sağlaması için dua edin.

Düşünün: Maddi sıkıntılarınızla baş etmenin *ilk adımı* bir iş (ve sabit bir gelir) bulmaktır. Bir iş bulmaya ve çok çalışmaya razı mısınız? Sabit olmayan ve yeterli gelir sağlamayan bir işiniz varsa, daha iyi sağlayan bir iş bakacak mısınız?

Düşünün: Size bir işveren sağlaması için gözlerinizi Rab’be çevirecek misiniz?

Harekete Geçin: Dua edin ve sonrasında iş aramaya başlayın. Bunu nasıl yapacağınızdan emin değilseniz, bilge bir Hristiyan dostunuzdan tavsiye alın.

17. GÜN

Bilge Bir İşçinin Nitelikleri

*Ey tembel kişi, git, karıncalara bak,
onların yaşamından bilgelik öğren. (Özd. 6:6)*

Bilge bir işçi, çalışkan karıncayı örnek alır (bkz. Özd. 6:6-8). Gayreti olmayan tembel kişinin tersine (bkz. Özd. 6:9-11), karınca sürekli hareket halindedir. “Başkanı, önderi ya da yöneticisi” olmadığı hâlde emek vermeye devam eden karınca gibi (7. ayet), bilge kişi de patronu bakmadığı anlarda bile çalışkandır. Gözetime gerek duymadan çalışır ve sürekli talimat alması gerekmez. Bunun yerine, kendisinden istenmeden problemleri çözmek için inisiyatif alır. Bilge bir işçi, verilen bir görev tamamlandığı zaman oturup yeni talimatlar beklemek yerine vaktini üretken şekillerde kullanmanın yoluna bakar. Tıpkı karınca gibi, o da geleceği düşünür. “Yazın erzaklarını biriktirirler, yiyeceklerini toplarlar biçim mevsiminde” (8. ayet).

Bilge işçiler kendilerinin güçlü ve zayıf noktalarının farkındadırlar. Bazı insanlar oldukça yapılandırılmış bir ortamda iyi iş yaparlar. Diğerleri ise daha fazla esneklik ve bağımsızlık sunan işlerde başarılı olurlar. Daha az yapılandırılmış olan işler, çalışanların kendi kendilerini motive etmelerini gerektirir. Daha az yapılandırılmış işlerde çalışan bazı kişiler, dikkatlerini kolayca dağıtabilir, tembellik ve oyalanma gibi ayartılara kapılabilirler. İmanlılar bu ayartıların farkında olmalı ve bunlarla savaşmalıdırlar. Aynı zamanda kendimizi de tanımamız gerekir. Sıkı denetim altında bocalayan bazı kişiler, daha fazla özgürlük ve esneklik olan ortamlarda başarılı olurlar. Esnek çalışma ortamında başarılı olmayan bazı kişilerse daha yapılandırılmış işlerde oldukça başarılı olabilirler.

Bilge işçiler, mesleklerinde uygun bir şekilde motive olurlar. Bir Hristiyan'ın, elinden gelenin en iyisini yapmasının gerekmesinin birçok nedeni vardır. Çok çalışkan bir kişi işinde başarılı olacak (Özd. 10:4), bu da onun ihtiyaçlarını karşılamasını ve başkalarına cömert davranmasını sağlayacaktır. Buna ek olarak, Yusuf, Daniel ve Nehemya gibi örneklerde gördü-

ğümüz gibi, iş yerinde sadakat, Müjde'ye tanıklıktır (bkz. 1.Ti. 6:1). Bir Hristiyan'ın tembel olması ve kötü bir iş çıkarması, utanç verici bir tanıklıktır.

Pavlus, Hristiyan bir patronumuz varsa, nasılsa imanda kardeşimiz olmasından ötürü sorun çıkmayacağını düşünüp az gayret göstermek yerine, bu kişi için özellikle çok çalışmamız gerektiğini öğretir. "Efendileri iman etmiş olanlarsa, nasıl olsa kardeşiz deyip efendilerine saygısızlık etmesinler. Tersine, daha iyi hizmet etsinler. Çünkü bu iyi hizmetten yararlananlar, sevdikleri imanlılardır. Bu ilkeleri öğret ve öğütle" (1.Ti. 6:2).

Hak ettiğimiz dünyasal ödüle ve itibara kavuşmasak dahi, çok çalışmanın arkasındaki nihai motivasyon, nihayetinde yaptığımız işin Rab için olmasıdır. "Rab'den miras ödülünü alacağınızı bilerek, her ne yaparsanız, insanlar için değil, Rab için yapar gibi candan yapın. Rab Mesih'e kulluk ediyorsunuz" (Kol. 3:23-24).

Düşünün: Süleyman'ın Özdeyişleri'ndeki karıncayı örnek alarak çalışma alışkanlıklarınızı nasıl değiştirebilirsiniz?

Düşünün: Son derece yapılandırılmış bir işte mi, yoksa daha çok özgürlüğün ve esnekliğin olduğu bir ortamda mı en iyi işi çıkarıyorsunuz? Doğru iş türünde misiniz?

Harekete Geçin: Gelecek hafta Tanrı'yı özellikle yüceltmek için yapabileceğiniz ve işvereninize bereket olabileceğiniz bir şey düşünün.

18. GÜN

Tanrı Bilgelikle Yapılan İşi Kutsar

Tembel eller insanı yoksullaştırır; çalışkan el zengin eder. (Özd. 10:4)

Zenginlik söz konusu olduğunda, insanlar iki aşırı uca meyleder. Bazıları zenginlikleri putlaştırır ve zenginleşmek için günah işlemeye razı olurlar. Kutsal Yazılar Tanrı'nın günahla edinilen zenginliği kutsamaya çağına dair uyarıda bulunmaktadır. "Haksızca kazanılan servetin yararı yoktur" (Özd. 10:2). Tanrı, işçilerini sömürerek ya da dolandırarak zenginleşenleri yargılar. "İşte, ekinlerinizi biçen işçilerin haksızca alıkoyduğunuz ücretleri size karşı haykırıyor. Orakçılarının feryadı Her Şeye Egemen Rab'bin kulağına erişti" (Yak. 5:4).

Bazı insanların günahla zenginleşmeleri gerçeği, bizi diğer uca götürüp maddi yönden başarılı olan herkesi kınamamıza neden olmamalıdır. Maddi zorlukları olanlar, günahlı kıskançlığa ya da yargılama ayartısına düşebilirler. Tanrı bilge ve iyi şekilde çalışanları kutsar. İbrahim, İshak, Yakup, Eyüp, Davut ve Süleyman gibi Eski Antlaşma'nın büyük adamlarını maddi zenginlikle kutsamıştır. Ayrıca erdemli kadının çok çalıştığını ve emeklerinden dürüst bir kâr sağlamakla tatmine kavuştuğunu söyler (bkz. Özd. 31:18).

Zenginliğe sahip olmanın pratik bereketleri vardır. "Zengin servetinin kalesidir" (Özd. 10:15). Karıncanın ekinlerden devşirdiği buğday birikiminin onun kışı atlatmasına yardımcı olması gibi (bkz. Özd. 6:8), varlıklı bir aile de birikimleri sayesinde ekonomik çöküntüye, geçici işsizliğe, araba tamiri ya da doktor faturaları gibi beklenmedik büyük harcamalara karşı ayakta kalabilir. Ayrıca varlıklı bir kişi, zevk almamız için Tanrı'nın yarattığı şeylerden daha çok zevk alabilecek bir durumda olur (bkz. 1.Ti. 4:4).

Bunun yanında, zenginlik bize başkalarına karşı eli açık olma ayrıcalığı kazandırır. Pavlus zenginlere seslenirken, onları zengin oldukları için kınamaz, emeklerinin ürününden yararlanmalarını yasaklamaz ya da zenginliklerinden vazgeçip yoksul bir yaşam sürmelerini istemez. Onlara

şöyle uyarıda bulunur: “Şimdiki çağda zengin olanlara gururlanmamalarını, gelip geçici zenginliğe umut bağlamamalarını buyur. Zevk almamız için bize her şeyi bol bol veren Tanrı’ya umut bağlasınlar” (1.Ti. 6:17). Ayrıca zenginliklerini, Tanrı’nın yüceliği için muhtaç durumda olanlara eli açık bir şekilde kullanmaları için onları teşvik eder (bkz. 1.Ti. 6:18-19).

Bir keresinde çok başarılı bir iş adamıyla sohbet ediyordum. Acaba işlerini bırakıp bütün zamanını hizmete adanmalı mı diye düşünüyordu. Tanrı’nın onunla ilgili tasarısının ne olduğunu ben söyleyemedim. Bununla birlikte, bazı imanlıların iş dünyasındaki yeteneklerini kullanarak Tanrı’ya hizmet etmelerinin en iyi seçenek olduğunu, böylelikle ihtiyacı olanlara iş imkânı sunduklarına, ürettikleriyle topluma yarar sağladıklarına ve en önemlisi Rab’bin işine katkıda bulduklarına işaret ettim. Belki Tanrı sizi bir Müjde hizmetkârı ya da kilise kurucusu olmaya değil, bilgece çalışarak Tanrı’nın tam zamanlı bir meslek olarak hizmete çağır-dığı kişileri cömertçe desteklemeye çağırmıştır.

Tüm bunları fark etmek bizim kilisedeki varlıklı kardeşlerimize olan bakışımızı da etkiler. Onları kıskanmak yerine, Tanrı’nın onları Egemenlik işlerini büyütme adına cömertçe kullanımından ötürü O’na teşekkür etmeliyiz.

Düşünün: Bazı Hristiyanlar zenginleri nasıl uygunsuz bir şekilde küçümsüyor?

Düşünün: Tanrı’nın dünyasal zenginlikle kutsadığı kişilerin sorumlulukları nelerdir?

Harekete Geçin: Bir keresinde, yaşamı boyunca Rab’bin işine bir milyar dolar katkıda bulunmayı amaç edinmiş varlıklı bir adamla tanıştım. Tanrı’nın size yaşamınız boyunca sağladığı zenginliği kullanma amacınız nedir?

KAÇINILMASI GEREKEN TEHLİKELER

Düşmüş bir dünyada yaşayan günahkârlar olarak maddi konularla uğraşmak, mayın tarlasında yürümek gibi olabilir. Hem ekonomik hem de ruhsal kayıplarla sonuçlanabilecek birçok yanlış adım vardır. Şükürler olsun ki Kutsal Yazılar, mayınlardan sakınabilmemiz için bize onların nerede olduklarını gösteren bir harita sunmaktadır.

19. GÜN

İşinizi Putlaştırmayın

“Şabat Günü’nü kutsal sayarak anımsa. Altı gün çalışacak, bütün işlerini yapacaksın. Ama yedinci gün bana, Tanrının RAB’be Şabat Günü olarak adanmıştır. O gün sen, oğlun, kızın, erkek ve kadın kölen, hayvanların, aranızdaki yabancılar dahil, hiçbir iş yapmayacaksınız.” (Çık. 20:8–10)

Bazı kişiler tembellik günahına düşerek kendi işlerini olumsuz yönde etkilerken, bazıları da diğer uca gidip işkolik olmaktadır. Ben üniversiteden mezun olup ilk işimde çalışmaya başladığımda, Hristiyan çalışma ahlakımın bana Müjde’yle kurtulmamış diğer çalışma arkadaşlarımda üzerinde rekabet üstünlüğü sağlayacağını bekliyordum. Ancak etrafımda öne geçmek için haftada yedi gün çalışmaya razı olan insanlar bulunca şaşırardım. Bu insanlar, kariyerleri için ailelerini ve sağlıklarını kurban ediyorlardı.¹ Hem yeni evli olduğum hem de kilisemizde de çok faal olduğum için, akşamları eve uygun bir saatte gitmek istiyor ve pazar günleri de çalışmıyordum. Bundan ötürü, onların bana bazen tepeden baktıklarını fark ettim.

Tanrı dünyayı yarattığı zaman insanlık için bir çalışma ve dinlenme düzeni oluşturdu. Dördüncü buyruk bizi yedinci günde dinlemeye ve bizim için çalışan insanların da dinlenmesini sağlamaya çağırılmaktadır. Bu dinlenme Tanrı’dan gelen büyük bir berekettir. Hayatta kalmak için her gün çok çalışmanız gerekmiyor. Tanrı yedinci gün dinlenebilmemiz için altı gün boyunca yeterli üretkenlikte olmamızı sağlamaktadır.²

Tanrı’nın dinlenme armağanından zevk almak için iman gerekir. Birçok kişi, pazar gününü para kazanılacak günlerden biri olarak görür. Maddi sıkıntınız içerisinde, durumunuzu düzeltmek için muhtemelen haftada yedi gün çalışma ayartısına düşersiniz. Benliğiniz her şeyin size bağlı olduğunu düşünür. Ama iman, ihtiyaçlarınızı karşılaması için Tanrı’ya bakar ve her gün çalışmasanız dahi, O’nun geçiminizi yeterince sağlayacağına güven duyar.

Bu düzeni takip eden Hristiyanlar, Tanrı'nın bereketini görmüşlerdir. Çalışanların dinlenme ve tapınma bereketlerinden zevk almaları için pazar günleri kapalı kalmayı seçen iş yerleri, haftanın en yoğun piyasa günlerinden birinde potansiyel satışlardan vazgeçtikleri hâlde bolluğa kavuşmuşlardır. Hristiyan bir kişi pazar günü çalışmak için kiliseyi ihmal edip paydaşlıktan ve tapınmadan mahrum kalabilir ya da Rab'bin gününde tapınmayı ve dinlenmeyi seçerek, pazartesi günü tazelenmiş bir şekilde işine geri döner.

İşkoliklik günahının kökü putperestliktir. Çok çalıştığınız için Tanrı'yı yaşamınızda ikinci sıraya koyduğunuz oldu mu? Maddiyatınızı putlaştırdığınız oldu mu? Maalesef, putlarınızın peşinden giderken, en önemli konuları ihmal edersiniz. İmanlı için her şey –iş de dahil olmak üzere– Tanrı'nın yüceliği için yapılmalıdır (bkz. 1.Ko. 10:31). Biz öncelikle O'nun ardından giderek, O'nun ihtiyaçlarımızı karşılayacağına güveniriz (bkz. Mat. 6:33).

Tanrı'nın kendi halkına sunduğu dinlenme, bizim dünyadaki olağan yaşam düzenimizin ötesinde bir öneme sahiptir. Kutsal Yazılar'da dinlenmek, Mesih'te kavuşacağımız nihai göksel huzura işaret etmektedir (bkz. İbr. 4:1-11). O'nun işi (yaptıkları) sayesinde, O'nun huzurunda sonsuz huzuru ve esenliği beklerken, kendi işlerimizden çekilip dinlenebiliriz.

Düşünün: Rab'bin Günü'nde dinlenmek neden iman gerektirir?

Düşünün: İşinizi hangi şekillerde putlaştırma ayartısı yaşayabilirsiniz?

Harekete Geçin: Maddi durumunuzu putlaştırdığınız yolları düşünün. Putperestliğinizi itiraf ederek tövbe edin. Olgun bir Hristiyan'ın putlarınızla baş etmenize yardımcı olmasını ve pazar günleri dinlenmeniz konusunda sizi gözetip sorumlu tutmasını isteyin.

20. GÜN

Borç Tuzağına Düşmeyin

*Zengin yoksullara egemen olur,
borç alan borç verenin kulu olur. (Özd. 22:7)*

Maddi zararı telafi etmenin iki bilgece yolu var: daha çok kazanın ve daha az harcayın. Ne var ki bizler borca genel olarak olumlu bakan bir kültürde yaşıyoruz. Nitekim insanlar şimdi satın alıp ödemesini sonra yapabiliyorlar. Ay sonunu getirmek için borçlandığınız oldu mu?

Kutsal Yazılar borçtan kaçınılması gerektiğini tekrar tekrar öğretmektedir (bkz. Rom. 13:8). Eski Antlaşma'da borç, Tanrı'nın bir ulustan bereketini çektiğinin göstergesiydi (bkz. Yas. 28:44). Borçlu olan kişiler, alacaklılarına tutsak olurlar ve genellikle aylık gelirlerinin çoğunu borçlarını ödemek için harcarlar. Yüksek faiz oranları yüzünden, nakit ödedikleri taktirde daha ucuza alacakları şeyler için çok daha yüksek miktarlar öderler.

Kutsal Yazılar borcun her zaman günah olduğunu öğretmez. Bunun yerine, borcun tehlikeli olduğunu ve genellikle bilgece olmadığını duymaktayız. Kendi kontrolünüz dışındaki şartlar –örneğin, sigortanın karşılamadığı sağlık faturaları– yüzünden borca girmiş olabilirsiniz. Ya da ev satın almak için düşük maliyetli ipoteye girerek borçlanmış da olabilirsiniz.

Belki eğitiminizi finanse etmek için borçlandınız. Bazı durumlarda eğitimin sağladığı kazanç gücü, öğrenci borcunu ödemek için yeterli geliri oluşturabilir. Ama birçok kişi maddi durumlarını yıllarca kötüleştirebilecek borçlara girmektedir.

Çok sayıda insanın yaptığı gibi, borca girmenizin nedeni bilge olmayan eylemler olabilir. Belki bir bütçe (plan) doğrultusunda yaşamadığınız için paranız bittiğinde kredi kartlarına sarıldınız (bkz. Özd. 21:5). Tanrı'nın sağladığı gelire yetinerek güçleri kadar alım yapmak yerine daha pahalı bir yaşam için kredi kullanan birçok kişi var. Belki gelirinize satın alamayacağınız arabaları, evleri ve “oyuncakları” edinmek için büyük borçlara

girdiniz. Belki de burada kahve şurada yemek derken, borcunuzu yavaş yavaş çoğalttınız. Geçinip gittiğinizi zannederken, beklenmedik (araç tamiri gibi) büyük bir masraf çıktı ve sizi bankaya borçlandırdı.

Kutsal Yazılar maddi felakete götüren en kesin yollardan birinin, başkalarının borçlarına kefil olmak olduğunu belirtir (bkz. Özd. 6:1-5). Aile üyeleriniz araba kredilerine ya da ipoteklerine sizin de imza atmanız için baskı yapabilirler. Bunun nedeni, genellikle maddi sorumsuzluktan ötürü önceden olumsuz kredi notuna sahip oldukları için bankanın onlara kefilsiz kredi açmamasıdır. Kefaletin sonuçları korkunç olabilir. “El sıkışıp başkasının borcuna kefil olmaktan kaçın. Ödeyecek paran olmazsa, altındaki döşeğe bile el koyarlar” (Özd. 22:26-27).

Borca bağımlı olanlar, uzun vadede daha az şeye sahip olurlar ve yaşam standartlarını düşürürler. Kendilerinin ve ailelerinin geçimini sağlama yükümlülüklerini genellikle yerine getiremezler. Maalesef, Rab’bin işine de katkıda bulunamazlar. Eğer borca batmış durumdaysanız, Tanrı’nın Sözü O’nun bilgeliği ve lütfu aracılığıyla borçtan kurtulabileceğinize, O’nun size sağladığı kaynaklarla kendisine daha iyi hizmet edebileceğinize dair umut vermektedir.

Düşünün: Borcunuz var mı? Buna ne sebep oldu?

Harekete Geçin: Eğer günah ya da bilgelik eksikliği nedeniyle borca girdiyse, bunu Tanrı’ya itiraf edin ve O’ndan sizi kurtarmasını dileyin.

Harekete Geçin: Olgun bir Hristiyan bulun ve borçlarınızdan kurtulmak adına bir plan yapmanız için size yardımcı olmasını isteyin.

21. GÜN

Kolay Zengin Olma Tasarılarından Kaçının

*Toprađını işleyenin ekmeđi bol olur;
hayal peşinde koşansa yoksulluđa doyar.
Güvenilir kiři bolluđa erer; zengin olmaya can atansa beladan
kurtulamaz. (Özd. 28:19–20)*

Tanrı'nın zenginlik oluşturma yolunun, başkaları için değer taşıyan ürünler ve hizmetler sunmayı içerdiğini gördük. Ne kadar çok çalışırsanız, becerilerinizi ne kadar çok kullanırsanız, o kadar çok para kazanırsınız. Zenginlik, adım adım yıllar boyunca sıkı çalışma göstererek inşa edilir. Ne yazık ki insanlar Tanrı'nın zenginlik oluşturmakla ilgili bilgeliğini çeşitli şekillerde atlatmaya çalışıyorlar. Vaiz 7:29'un uyardığı gibi, “Tanrı insanları doğru yarattı, oysa onlar hâlâ karmaşık çözümler arıyorlar.”

Kolay zengin olma tasarıları açgözlülüğümüze ve kibrimize hitap ederek, çok çalışmadan ve büyük beceri sahibi olmadan bol para kazanabileceğimiz vaadini verir.

Bu tür tasarıların çođu, menkul değerler ya da emlak yatırımı yapmayı içerir. Televizyonda ya da internetteki reklamlar, bir seminere katılan ya da bir kitap satın alan kişilerin büyük sırlar öğreneceğini, böylelikle yarım gün çalışarak para yatırmadan ev alıp satabileceğini, günlük borsa alım satımlarıyla ve ev bilgisayarlarından erişebilecekleri seçeneklerle bol para kazanabileceklerini vaat etmektedir. Bu tasarıların tanıtımını yapanlar, zenginliğin ve başarının “sırlar”ını yüksek bir ücret karşılığında satarlar. Bu tasarılar kulađa makul gelir ama biraz araştırınca her zaman bir bityeniği vardır. Eğitimsiz bir kişinin birkaç saatlik öğrenim sonrasında finans sektörüne küçük bir sermayeyle dalarak, üst düzeyde işletme dereceleri, yıllarca deneyimi ve milyarlarca doları olan yatırım uzmanlarından daha başarılı olamayacağını sağduyuyla görmek mümkündür: “Saf kiři her söze inanır; ihtiyatlı olansa attığı her adımı hesaplar” (Özd. 14:15).

Diđer kolay zengin olma tasarıları, doğrudan satış ya da çok düzeyli pazarlamanın çeşitli türlerini içerir. Beceri ve eğitimden yoksun bir kiři-

nin, kendisini mali danışman diye ortaya atarak ailesine ve onun yatırım tavsiyesine kulak asan dostlarına yıkım getirdiğine birkaç kez tanık oldum. Pek çok doğrudan satış tasarısı, normal perakende kanallarda mevcut olan ürünlerin (iddia ettiklerine göre) çok daha üstün olanlarını satmak için bir insan ağı oluşturanlara zenginlik vaat eder. Bu tür dolaplara giren birkaç kişi başarılı olsa da, çoğu para kaybeder. Bazıları dostlarını da kaybeder.

Kolay zengin olma tasarıları sizi ayartıyor mu? Yüreklirimizi sınamamız bilgece olur. Tanrı, zenginlik oluşturmanın kendisine özgü yolunu açıklamıştır: adım adım, sıkı çalışma ve beceri. *Kibir* bize Rab'bin bilgeliğini atlabileceğimizi düşündürür (bkz. Özd. 3:5-6). Ayrıca *açgözlülükle* –hızlı zengin olma yönündeki sabırsız arzu ile– de mücadele edebiliriz. Günün sonunda, Tanrı'nın bilgeliğini reddedenler bunun sonuçlarına katlanırlar ama O'na güvenirse ve O'nun yollarında yürümeyi amaçlarsak, ihtiyaçlarımızın karşılanacağından emin olabiliriz.

Düşünün: Karşılaştığınız kolay zengin olma tasarıları hangileridir? Bunlarda yanlış olan ne vardı? Siz de bunlara katılma ayarınıza düştünüz mü?

Düşünün: *Kibir*, çok çalışma ve beceri aracılığıyla adım adım servet sahibi olmayı gerektiren Tanrı bilgeliğini atlatmanız yolunda sizi nasıl ayartıyor? *Açgözlülük* hızlı zengin olma yönündeki sabırsız arzuyla sizi nasıl ayartıyor?

Harekete Geçin: Kibrinizi ve açgözlülüğünüzü itiraf ederek Rab'den yardım dileyin ve Süleyman'ın Özdeyişleri 3:5-6'yı ezberleyin.

22. GÜN

Kumarın Ne Zararı Var?

Haksızca kazanılan servetin yararı yoktur ama doğruluk ölümden kurtarır. (Özd. 10:2)

Birçok kişi ikramiye kazanmanın hayalini kurar. 2016 yılında, Amerikalılar piyangoya yetmiş milyar dolar harcamışlardır.¹ Amerika Birleşik Devletleri'nde kumarda verilen kayıpların, yılda yüz kırk milyar doların üstünde olduğu tahmin ediliyor.² Bu gerçekler çoğumuzun parayı nasıl gördüğüne ve aradığına ilişkin neler söylüyor?

Kumar oynadığınızda yalnızca iki şey olabilir ve bunların ikisi de kötüdür. Muhtemelen kaybedersiniz; Tanrı'nın size vermiş olduğu kaynaklara kötü kâhyalık etmiş olursunuz. Kumar bağımlılık yaratır. Sadece küçük bir miktar kaybetmeyi planlayarak başlayanlar, bazen saplantılı kumarbazlara dönüşürler ve kendilerini maddi yıkıma sürüklerler. Kumar yoluyla maddi bir çukurdan çıkmaya çalışanlar, kendilerini hemen hemen her zaman daha derin bir çukurda bulurlar.

Başınıza gelebilecek diğer kötü şey kazanmaktır; bu durumda akılsız ve saf olan diğer kumarbazların kaybetmesiyle siz haksız kazanç edinmişsinizdir. Kumarda ya da piyangoda kazanan nadir kişiler, başkaları için değerli bir değerli ürün ya da hizmet sunmak için becerilerini kullanarak çalışmamışlardır. Bunun yerine başkalarının paralarını almışlar ama bunun karşılığında onlara değerli bir şey vermemişlerdir. Belki sadece şansları yaver gitmiştir. Ancak pokerde ya da diğer kumar oyunlarında becerikli oldukları için kazansalar dahi, ya başkalarını kandırmakta ya da onların saflığından istifade etmektedirler.

Bazı kişiler büyük miktarda paraları riske atmadıklarını, sadece piyango biletlerine ya da kumarhanelere birkaç dolar harcamaktan zevk aldıklarını öne sürebilirler. Birçokları bunu Hristiyan özgürlüğü olarak gördüğü hâlde, bence bu tür etkinliklere katılımlarını dikkatlice düşünüp tartmalıdırlar. Kumar insanların çalışma ahlakını baltalayarak topluma zarar verir çünkü beceriyle verilen emekten ayrı bir şekilde servet sahibi

olmayı umarlar. Kumar, mantıksızlığı teşvik eder. İkramiyenin çıkması ya da kumar masasında kazanma şansı yok denecek kadar azdır. Genellikle para kaybedecek hâli olmayan yoksul kişiler, gelirlerinin yüksek bir yüzdesini piyangoya ve kumarhanelere harcarlar.³ Kumarı motive eden genellikle açgözlülüktür ve bunun sonu maddi yıkımdır. “Zengin olmak isteyenler ayartılıp tuzağa düşerler, insanı çöküşe ve yıkıma götüren birçok saçma ve zararlı arzulara kapılırlar. Çünkü her türlü kötülüğün bir kökü de para sevgisidir. Kimileri zengin olma hevesiyle imandan saptılar, kendi kendilerine çok acı çektirdiler” (1.Ti. 6:9-10). Orantısız bir para sevgisinden doğan kumara genellikle sarhoşluk, uyuşturucu kullanımı ve cinsel ahlaksızlığın dahil olduğu “her türlü kötülük” eşlik eder. Süleyman bize (kumar gibi) haksızlıkla edinilen hazinelerin hiçbir kalıcı değeri olmadığını ve kişiyi ölümden kurtaramadığını söyler (Özd. 10:2). Sizi ölümden kurtaracak olan doğrudur; hem Mesih’in bize aktarılan sınırsız değerdeki doğruluğu, hem de O’nun öğrettiği ve kendi yüceliği için emek vermenizi sağlayan doğru yaşamdır.

Düşünün: Kumarı savunan çok kişi var. Piyanonun iyi bir şey olduğunu çünkü oradan elde edilen gelirin vergileri yükseltmeden devlet okullarına yardım sağladığını söyleyen bir kişiye nasıl cevap verirdiniz? Birçok kişi küçük miktarla kumar oynamanın bir Hristiyan özgürlüğü meselesi olduğunu iddia eder. Eğer durum buysa, bir kişi bu özgürlüğünü kullanıp kullanmayacağına nasıl karar verir (bkz. Rom. 14:23)?

Düşünün: Maddi sıkıntılarınız kısmen kumardan kaynaklanıyorsa, kumarın akılsızlığını görün ve ondan dönün. Zenginliğe ya da zenginlik dolaplarına değil, Rab’be güvenin.

Harekete Geçin: Kumara fazlasıyla kendini kaptırmış bir aile üyesine ya da dosta nasıl öğüt verirdiniz? Eğer bu kişi sizseniz, olgun bir Hristiyan arkadaşınızdan ya da pastörünüzden bu konuda bu sizi gözetip sorumlu tutmasını isteyin.

YÜREĞİNİZ VE YAŞAMINIZ İÇİN MADDİ BİLGELİK

Tanrı'nın Sözü maddi durumumuzu geliştirecek, güzellikle ve faziletle dolu yaşamlar sürmemizi sağlayacak pratik adımlarla zengin bilgeliğe sahiptir. Bu ilkelerin parayı yüreklerimizde nasıl gördüğümüz konusunda doğrudan neler söylediğini keşfederek noktayı koyacağız.

23. GÜN

Bilgece Öğüt Arayın

Öğüde kulak ver, terbiyeyi kabul et ki, ömrünün kalan kısmı boyunca bilge olasın. (Özd. 19:20)

Maddi bir krizde misiniz? Ödeyemediğiniz borçlarınız mı var? Aylarca işsiz kaldığınız için cesaretiniz mi kırık? İş başvuruları yapmaya devam ettiğiniz hâlde sizinle görüşmek için arayan kimse yok mu? Ne kadar çok çalışsanız da ay sonunu getirmeye yetecek kadar paranız olmadığı için cesaretiniz mi kırıldı? Bilgece öğüt aramanızın vakti gelmiş demektir.

Bir başkasına, maddi durumunuzu kendi başınıza idare edemediğinizi ve yardıma ihtiyacınız olduğunu itiraf etmek alçaltıcı olabilir. Ayrıca maddi durumunuzun ayrıntılarını bir danışmana ifşa etmek de utandırıcı olabilir. Hepimizin zayıflıklarla kuşatılmış günahkârlar olduğumuz ve bu nedenle zaman zaman yardıma ihtiyaç duyabileceğimiz gerçeği sizi teselli etsin. Bizi sıkıntılarımızda yardım bulmak için kendisine çağırın bir Kurtarıcımız var (bkz. İbr. 4:14-16). Bu yardımı sağlayan yollardan biri bilgelik ve sevgi dolu Hristiyan kardeşlerdir. Tanrı yolunda yürüyen danışmanlar, kendilerinin de Tanrı'nın yardımına muhtaç günahkârlar olduklarını kabul edecek ve sizi yargılamayacaklardır.

Bir maddi danışmada aramanız gereken en az iki nitelik vardır. Bunların en önemlisi, danışmanın *Tanrı yolunda yürümesi ve maddi sorununun altında yatan ruhsal konulara Kutsal Kitap açısından yaklaşmanıza yardımcı olabileceği olmasıdır*. Böyle bir kişi maddi sıkıntılarınızın altında yatan günah konularından (açgözlülük, tembellik, plansızlık vb.) tövbe etmenize yardımcı olacaktır. Ayrıca sizi parayla ilgili derteriniz hakkında doğru ve bilgece çözümler bulmanız için teşvik edecektir.

Çiftlere yönelik maddi danışmanlık, genellikle karı ile koca arasındaki ilişki sorunlarını konuya dahil eder. Eşlerden biri savurgan mı ve bütçeye uygun yaşamıyor mu? Eşlerin borçla ilgili farklı tutumları mı var? Maddi sıkıntıları hakkında birbirleriyle Tanrı yoluna uygun, alçakgönüllü bir tutumla konuşuyorlar mı? Yoksa yapılması gereken zor konuşmalardan ka-

çıyorlar mı? Birçok durumda, maddi konuların başarıyla ele alınabilmesi için evlilikte Kutsal Kitap'a dayanan bir barıştırma süreci gerçekleştirilmelidir.

Bir danışmada aradığınız ikinci nitelik *para konularında bilgelik sahibi olmasıdır*. Sayılar konusunda pek yeteneği olmayan çok sayıda olgun insan vardır. Maddi danışmanlık çoğunlukla bütçe yapmanın incelikleri, maddi kayıt tutmak, borç ödeme planı yapmak gibi konuları içerir. Kiliselerin çoğunda, finans geçmişi olan ve pratik yardımda bulunabilecek insanlar vardır. Böyle bir kişi maddi durumunuzu kontrol etmek için gerekli olan yazılım ve uygulamaları kullanmanızda size yardımcı olabilir. Şu anki becerilerinizi, eğitiminizi ve gelecekteki iş yaşamınızla ilgili düşüncelerinizi dikkate alarak, kariyer danışmanlığının yararını da görebilirsiniz. Hristiyanlar birbirlerinin iş bulmasına yardımcı olmak adına çoğunlukla birbirleriyle bağlantılar kurarlar.

Eğer yardıma ihtiyacınız olduğunu biliyorsanız, gecikmeyin. Maddi sıkıntılar zamanla artar. Birçok kişi hesap gününü erteler ve geciktirir. Yardım isteme vakti geldiğindeyse işler çoktan sarpa sarmıştır ve bu da danışmanın görevini fazlasıyla zorlaştırır. Bu yüzden ertelemek yerine şimdiden yardım isterseniz, pişman olmazsınız.

Düşünün: Yardım istemek alçakgönüllülük gerektirir (bkz. Yak. 4:6). Yardım isteyecek kadar alçakgönüllü müsünüz? Eğer değilseniz, Rab'den size alçakgönüllülük vermesini dileyin.

Harekete Geçin: Kilisenizde Tanrı yolunda yürüyen, finans açısından bilge birinden size danışmanlık yapmasını isteyin. Bu kişinin kim olacağından emin değilseniz, pastörünüzü arayın ve bu ölçütlere kimin uygun olduğunu sorun.

24. GÜN

Bütçe Yapın

Çalışkanın tasarıları hep bollukla, her türlü acelecilik hep yoklukla sonuçlanır. (Özd. 21:5)

Ay sonunda paranın nereye gittiğini merak edip, “Bütün gelirimizin nereye gittiğini hiç bilmiyorum” dediğiniz hiç oldu mu?” Eğer olduysa, bir bütçe yapmanız gerekiyor. Bazı kişiler buna itiraz ederek şöyle diyebilir: “Maddi yönden o kadar dardayız ki, bütçe yapmanın bir anlamı yok. Geldiği gibi gidiyor.” Diğerleri bütçe yapmanın fazla zor olduğundan ve zaman aldığından yakınır.

Kutsal Kitap’ın, herkesin bir bütçe yapışına ona bağlı kalması gerektiğini söylediğini kanıtlayamam. Ama şu konuda ikna olmuş durumdayım: Süleyman’ın Özdeyişleri 21:5, maddi durumumuzun planlanmasının bilgeliliğini ve bunu yapmamanın sonuçlarını tasvir etmektedir. Tanrı’nın bize emanet ettiği kaynaklara bilgece kâhyalık etmemiz gerekir. Maddi durumları için plan yapmadan yaşama devam edenlerin parası çoğunlukla biter (“yoklukla sonuçlanır”). Bazı insanlar maddi yönden fena durumda olmadıklarını düşünürler ama sonra büyük bir sağlık faturası ya da araç tamiri çıkar. Ancak bilge kişiler bu tür masraflar için plan yapmışlardır (bkz. Özd. 22:3).

Bütçe yapmak için ruhsal başlangıç noktası, bizim kâhyalar olduğumuzu kabullenmektir. Maddi kaynaklarımızın yüzde yüzü Tanrı’nın yüceliği için kullanılmalıdır (bkz. Kol. 3:17).

Birçok açıdan, paramız zamanımız gibidir. Her ikisinden de elimizde sınırlı miktarda vardır. Savurgan davranarak elimizdekini tüketmemiz kolaydır ama dikkatlice plan yaparak çok şey başarabiliriz. Tanrı birçok durumda bize kendi çağrısını yerine getirecek kadar zaman ve para sağlamıştır. Bizim sorumluluğumuz, kaynaklarımızı bilgece kullanmak ve Tanrı’nın sağladıklarıyla yetinmemizdir. Bütçe, belli bazı alanlarda yaptığımız harcamaları kısmamız ve gelirimizi aşmamamız için bizi dizginler.

Bazı durumlarda, bütçe yapmak gerçekleştirilmesi gereken değişiklikleri ortaya çıkarabilir. Bütçelerini ilk başta dengelemekte güçlük çeken çiftlerle vakit geçirdiğim oldu. Bazen onların ay sonunu getirebilmek için yaşam tarzlarında değişiklikler –daha ucuz bir araba kullanmak, pahalı telefon ve kablolu televizyon tarifelerini iptal etmek ve hatta daha küçük bir eve taşınmak gibi şeyler– yapmaları gereklidir. Bazen bütçe yapma çabası, kişinin çalışma saatlerini artırmak ya da becerilerini geliştirmek gibi gelir artırma yolları bulmalarını sağlar.

Bütçeyle ilgili son bir pratik tavsiye: Uyulmayan bütçe yararsızdır. Paranız için yaptığınız planı yürürlüğe koymayacaksanız, bunun hiçbir faydası yoktur. Bütçeye uymak için her kategoride ne kadar harcama yaptığının kaydını tutmalı ve bütçe limitine geldiğinizde harcama yapmaya son vermelisiniz. Bazı insanlar farklı bütçe kategorileri için paralarını farklı zarflara koyar. Diğerleri harcamalarını ve gelirlerini takip etmek için bilgisayar programları ve uygulamalar kullanır.

Bütçe yapmak ruhsal bir şey gibi görünmeyebilir ama harcamalarımızı dikkatlice planlayıp bilge kâhyalar gibi davranarak Tanrı'yı onurlandırabiliriz. Böylelikle yükümlülüklerimizi yerine getirebilir, paramızı cömertçe kullanarak Tanrı'ya hizmet edebilir ve muhtaç durumda olanlara yardım edebiliriz. Bütçemizi kurarken, bizim açımızdan plan yapmak bilgece olduğu hâlde, planlarımızın başarısının Rab'bin elinde olduğunu unutmamalıyız (bkz. Özd. 16:9).

Düşünün: Geçmişte bütçe yapmayı denediğiniz ancak bütçeye uymadığınız oldu mu? Geçmiş çabalarınız neden başarısız oldu? Tembellik mi ettiniz? Sorumsuz mu davrandınız? Meşgul ve dikkatsiz miydiniz?

Harekete Geçin: Hesap çizelgesi ya da bir uygulama kullanarak oturup bir bütçe yapın. Sonra altı aylık maddi durumunuzu takibe almak için bir plan yapın. Eğer gerekiyorsa, olgun bir Hristiyan'dan sizi bu bütçeye uymanız konusunda gözetip sorumlu tutmasını isteyin.

25. GÜN

Borçtan Kurtulun

*Birbirinizi sevmekten başka hiç kimseye bir şey borçlu olmayın.
Çünkü başkalarını seven, Kutsal Yasa'yı yerine getirmiş olur.
(Rom. 13:8)*

Borçtan kaçınmamız gerektiğini gördük. Amacımız –eğer mümkünse– Pavlus’un Romalılar 13’te belirttiği gibi, “birbirimizi sevmekten başka hiç kimseye bir şey borçlu olmamaktır.” Hâlihazırda borçlu olan bir kişi, bunun altından kalkmak için ne yapmalıdır?

Öncelikle, *borca girmenize neden olan günahlardan tövbe edin*. Aşırı harcama yapmanızın nedeni, daha güzel ve daha yeni şeylerin sizi mutlu edeceği yönündeki dünyasal yalana kanmanız mı? Elinizdekiyle yetinerek yaşamak için bir plan (bütçe) yapmadınız mı? Öğrenci borçlarınızı ödeyebileceğiniz düzeyde gelir yaratamamış bir alanda eğitim almak için borca mı girdiniz? Ödemelerini yapamayacağınız bir araba mı satın aldınız? Bu tür günahlarınızı Tanrı’ya itiraf ederek ve O’nun affını ve yardımını dileyerek başlayın. Günahınıza sırt çevirerek, Tanrı Sözü’nün yüreğinizi ve düşüncenizi değiştirmesine, dünyasal hazine ve varlıklardan çok O’nun bilgeliğine değer vermenizi sağlamasına olanak tanıyın. O’nun bilgeliğini uygulamaya koymak için olumlu adımlar atmaya hazır olun.

Sonra *borçtan kurtulmak için radikal adımlar atmaya başlayın*. Borcunuzu mümkün olduğu kadar çabuk ödeyebilmek için bir plan yapın. Yaşam tarzınızda indirim yaparak harcamalarınızı azaltın. Daha sıkı ve daha zekice çalışarak gelirinizi artırın. Eğer gerekirse, borç yükünün altından kalmamak için varlıklarınızın bazılarını satın. Eğer gücünüzü aşan bir ev ya da araba borcunun altında eziliyorsanız, onu satarak küçülme yoluna gitmek bilgece olabilir.

Bazı insanlar iflas duyurusu da dahil olmak üzere borçlarını ödemekten kaçınmak için çeşitli yollara başvurabilirler. Bazı kişiler kendi kontrollerinin dışındaki şartlardan ötürü iflase zorlanabilirler ama imanlı bir kişi borçlarını ödemek için her türlü gayreti göstermelidir. Ödemekten

kaçınmak için yasal sistemi manipüle etmesi mümkün olsa dahi, böyle bir yola başvurmamalıdır. Tanrı'nın Sözü şöyle der: "Kötüler ödünç alır, geri vermez; doğrularsa cömertçe verir" (Mez. 37:21). "Elinden geldikçe, iyiliğe hakkı olanlardan iyiliği esirgeme. Elinde varken komşuna, 'Bugün git, yarın gel, o zaman veririm' deme" (Özd. 3:27-28). Yıllar önce iflasa zorlanan Hristiyan bir dostum vardı. İflas yoluyla hukuken bütün borçlarından kurtuldu. Yıllar sonra bu arkadaşım durumunu tekrardan düzeltince, alacaklılarına gitti ve hiçbir yasal yükümlülüğü olmadığı hâlde onlara bütün borcunu ödedi.

Bununla birlikte, alacaklılarınızla gönüllü anlaşma yoluna giderek ödeme şartlarını kolaylaştırmak için onlarla görüşebilir ve yükümlülüğünüzü bu şekilde yerine getirebilirsiniz. "Düşünse tuzağa kendi sözleriyle... oğlum, şunu yap ve kendini kurtar: Git, yere kapan onun önünde, ona yalvar yakar. Gözlerine uyku girmesin, ağırlaşmasın göz kapakların. Avcının elinden ceylan gibi, kuşbazın elinden kuş gibi kurtar kendini" (Özd. 6:2-5).

Düşünün: Borcunuz varsa, ondan kurtulmak için ne gibi radikal adımlar atabilirsiniz?

Harekete Geçin: Şimdiki borçlarınıza ait bir liste ve bu borçları ödemek için zaman çizelgesini de içeren bir plan yapın. Planınızı olgun ve maddi konularda bilge olan bir Hristiyan dostunuza gösterin ve ondan bu konuda sizi gözetip sorumlu tutmasını isteyin.

26. GÜN

Bilgece Yaşam Tarzı Seçimleri Yapın

Zevkine düşkün olan yoksullaşır; şaraba ve zeytinyağına düşkün kişi de zengin olmaz. (Özd. 21:17)

Sade bir yaşam sürmenin birçok iyi nedeni vardır. Bazı insanlar zorunluluktan ötürü sade bir yaşam tarzını benimserler. Sınırlı gelirleri vardır ve bütçelerini dengede tutmak için minimum harcama yapmalıdırlar. Bazıları maddi sorunlarla yüz yüzedir; borçlardan oluşan bir dağın atlında ezilmişlerdir ve kendilerini oradan çıkarmak için kazma kürek işe girişerek adım adım ilerlemeleri gerekir.

Diğerleri ise kazandıklarından daha azını harcayan bir yaşam tarzını gönüllü olarak benimsemişlerdir. Çocuklarının eğitimi ya da emeklilikleri gibi gelecekteki ihtiyaçlar için birikim yapmak uğruna şimdiki zevklerden feragat ederler. Birçok imanlı Rab'bin işine katkıda bulunabilmek ve başkalarına yardımcı olabilmek için yaşam tarzını kasıtlı olarak kısıtlamaktadır.

Yaşam tarzı seçimleri, diğer maddi konular gibi yüreklerimize uzanır. Süleyman'ın Özdeyişleri 21:17, lüksü ("şarap ve zeytinyağı") sevenlerin, maddi başarıya ulaşamayacaklarına dair uyarıda bulunur. Ancak her şeyden çok Tanrı'yı sevenler, hâllerinden memnun olmayı öğreneceklerdir. En büyük sevinci ve doyumunu dünyasal mallarda ve deneyimlerde değil, Tanrı'nın kendisinde bulacaklardır. İsa, "Siz hem Tanrı'ya, hem de paraya kulluk edemezsiniz" demiştir (Mat. 6:24). Paraya kulluk edenler, onun asla doymak bilmeyen zalim bir efendi olduğunu görürler. Tanrı'yı seven ve O'na kulluk edenlerse bu yaşamda gerçek sevinci bulur ve gökte hazine biriktirirler (bkz. Mat. 6:19).

Maddi durumunuzla yüzleşirken, uygun bir yaşam tarzını seçmelisiniz. Kendinizi paraya ve dünyasal şeylere kaptırmış durumda mısınız, yoksa yaşamınızı sınırlandırıp sadeleşme yoluna gidebilir misiniz? Rab-bimiz İsa son derece sade bir yaşam sürdü ve belli ki hemen hemen hiçbir malvarlığı yoktu (Luk. 9:58). Öğrencilerini parasız gönderdi ve Müjde'yi

duyurdukları insanların eli açıklığına bağlı kalmalarını istedi (bkz. Luk. 9:3). Bazı Hristiyanlar İsa'yı örnek alarak çok sade bir yaşam sürerler. Şahsi bisiklete sahip olmanın bile lüks sayıldığı az gelişmiş yoksul ülkelerde yaşayan imanlılar, kendi arabaları ve evleri olan sıradan Batılı Hristiyanların yaşam tarzına bakarak bizim zengin ve savurgan olduğumuzu düşünebilirler.

Peki ne yapmalıyız? İşe giderken bir kahve aldığımız, yeni giysiler satın aldığımız ya da büyük bir evde oturduğumuz için kendimizi suçlu mu hissedelim? Maddi sıkıntılarımızdan kurtulmak için hayatlarımızı radikal bir şekilde sadeleştirip artakalanı Rab'bin işine mi verelim? Bazı açılardan Kutsal Yazılar bize *tam olarak* ne yapmamız gerektiğini söyleseydi, işimiz daha kolay olurdu. Ama söylemiyor. Bu yüzden dua etmeli, bilgece öğüt almalı ve Tanrı Sözü'nü içinde bulduğumuz şartlara uygulamalıyız. İki arada bir derede yaşıyoruz. Tanrı'nın bereketlerinden şükranla zevk almakta özgürüz (bkz. Flp. 4:12; 1.Ti. 4:4). Ama aynı zamanda maddi zorluklarımızla baş etmemize yardımcı (ve bazen zor) olan yaşam tarzı seçimlerini yapmakla sorumluyuz.

Düşünün: Yaşam tarzınızda ne gibi düzeltmeler yapmanız gerekiyor olabilir? Kısıtlama mı? Sadeleşme mi? Zevk aldığınız bazı lüks şeylerden feragat mi? Bu yıl tatile çıkmamak mı? Başka neyi değiştirebilirsiniz?

Harekete Geçin: Bilgece yaşam tarzı seçimlerinden hangisini yapacağınıza emin değilseniz, Tanrı yolunda yürüyen ve maddi konularda bilgelik sahibi olan dostunuza dönerek onunla bu konuda görüşün. Seçimlerinizin bazılarını radikal bir şekilde yürürlüğe koymakta kararlı olun.

Harekete Geçin: Sürekli olarak –yalnızca yiyeceğiniz için değil, tadını çıkardığınız her maddi bereket için– Tanrı'ya şükretme alışkanlığını kazanmaya çalışın.

27. GÜN

Gelecek İçin Birikim Yapın

*Havadan kazanılan para yok olur;
azar azar biriktirenin serveti çok olur. (Özd. 13:11)*

Kolay zengin olma tasarıları Kutsal Yazılar'da kınanırken, Tanrı Sözü çok çalışarak adım adım birikim yapmamızı öğütler. Özdeyişler kitabında tekrarlanan genel bir ilke, akılsızların sadece *bugün* için yaşaması, bilgelere *geleceğe* hazırlık yapmasıdır. Yusuf bolluk yıllarında Firavun'u Mısır'da buğday biriktirmesi için bilgece teşvik etti. Böylelikle yaklaşmakta olan kuraklık ve kıtlık yıllarında yeterince yiyecekleri olacaktı (bkz. Yar. 41). Aynı şekilde, geleceği neredeyse kesin olan ekonomik zorluklara hazırlıklı olmak için bizler de bolluk zamanlarında ("semiz inek" yıllarımızda) birikim yapmalıyız. Emeklilik, eskiyen araçları değiştirmek, çocuklarımızın eğitimi ve bunun gibi geleceğe ait masraflar için birikim yapmak bilgece olur. Aynı zamanda, işimizi kaybetmek, ekonomik çöküntü (Yusuf'un günlerindeki kıtlığa denk gelen bir durgunluk ya da buhran), sigortanın karşılamadığı sağlık faturaları, maliyetli ev ya da araç onarımları gibi beklenmedik masraflar için de birikimimiz olması bilgece olur. Geleceğe yönelik düzenli olarak para biriktirebilmeniz için şu anda sade bir yaşam sürülebilmek disiplin ve bilgece planlama gerektirir. Birikim "azar azar", ay ay ve yıl yıl büyüyerek oluşur (Özd. 13:11). Birikim ekonomik sıkıntıya karşı koruma sağlayabilir. "Zenginin serveti onun kalesidir" (Özd. 10:15).

Tekrarlamak gerekirse, para harcama konusunda farklı iyi seçenekler vardır ve bunların arasında kaldığımızı hissedebiliriz. Ne kadarını harcayalım? Ne kadarını biriktirelim? Ne kadarıyla başkalarına yardım edelim? Bunun basit bir formülü yoktur. Bizim özel durumumuz söz konusu olduğunda neyin en iyisi olduğunu bilmek için tanrısal bilgeliğe ihtiyacımız vardır.

Kutsal Kitap ayrıca birikimlere eşlik eden ruhsal tehlikeler hakkında da uyarıda bulunmaktadır. Dünyasal servet biriktirenler, Rab'den çok

zenginliklerine güvenme ayartasına düşebilirler (bkz. Özd. 30:8-9). İsa buğday ve mallarla dolu ambarlarına olan güveni boşa çıkan zengin akılsızın öyküsünü anlatıyor (bkz. Luk. 12:13-21). Banka hesaplarında, borsa portföylerinde ve emeklilik hesaplarında birikim yapmak kendiliğinden günah değildir ama en büyük umudunuzu bunlara bağlamak yanlıştır. Maddi durumunuzu düzeltmek için çalışırken birikim yapmalısınız. Ama sorumuz şudur: Ne kadar? Bu rakam çok mu fazla, yoksa çok mu az? Sizin için bilgece olan nedir? Bu konularda şimdi Rab'den bilgelik almak için dua etmeye başlayın.

Düşünün: Ne kadar birikim akıllıca olur? Ne kadarı çok fazla ya da çok azdır? Şu anki maddi sıkıntılarınızdan kurtulmak için neye ihtiyacınız var? Aynı zamanda azar azar dahi olsa ne kadar para biriktirebilirsiniz?

Harekete Geçin: Birikim yapmanız gereken kategorilerin bir listesini yapın. Her kategoride ne kadar ihtiyacınız olduğunu ve bu miktarı hangi tarihe kadar biriktirmeniz gerektiğini belirleyin. Ardından, birikim hedeflerinize ulaşmak için bir plan yapın.

28. GÜN

Muhtaç Durumda Olanlara Yardım Edin

Kralın öfkesi genç aslanın kükreyişine benzer; lütfuysa otların üzerine düşen çiy gibidir (Özd. 19:17)

Kilise verme konusunu gündeme getirdiği zaman, bu genellikle ya kiliseyi, ya da diğer Hristiyan hizmetlerini desteklemekle ilgilidir. Buna ek olarak, Kutsal Yazılar maddi ihtiyacı olan insanlara karşı eli açık davranmayı vurgulamaktadır. Musa'nın yasası bunun için başak devşirme gibi çeşitli yollar öngörmüştür (bkz. Çık. 23:11; Lev. 19:10; 23:22; Yas. 14:28-29). Yasa ayrıca muhtaç durumdaki akrabalara yardım etmek gibi güçlü bir yükümlülüğe de yer vermiştir (bkz. Lev. 25:35-38). İlk kilisenin önde gelen özelliği dullara ve yoksullara gösterdiği ilgiydi (bkz. Elç. 2:45; 4:32; 6:1-6; Gal. 2:10; Yak. 1:27). Gerçek imanlının bir işareti yoksullara etkin bir şekilde yardımcı olma arzusudur (bkz. Ef. 4:28; 1.Yu. 3:17-18). İlk yüzyıl kilisesindeki büyük yardım toplama kampanyasının amacı, bina yapımı ya da hizmetkâr göndermek değil, bir kıtlık zamanında Yahudiye'deki kiliseye destek olmaktı (bkz. Rom. 15:26; 1.Ko. 16:1-3; 2.Ko. 8-9). İmanlılar birbirlerine yardımcı olmak için büyük özverilerde bulunmaya razıydı.

Kutsal Yazılar muhtaç durumda olanlara yardım etmemizle ilgili ilkelere yer verir. Aile üyelerimize yardımcı olmak gibi belirli bir sorumluluğumuz vardır. Muhtaç durumdaki dullar, eğer mümkünse, kiliseyi dahil etmeden akrabalarından yardım görmelidirler (bkz. 1.Ti. 5:4, 8). Muhtaç durumdaki Hristiyan kardeşlerimizi özellikle kayırmalıyız (bkz. Gal. 6:10). Eski Antlaşma'nın bereketi, Tanrı'nın halkına ait hiç kimsenin muhtaç bırakılmamasını şart koşuyordu. Aynı şekilde kilise de, üyelerinin temel ihtiyaçlarının karşılandığından emin olmalıdır (bkz. 2.Ko. 8:14-15). Yahudiye'deki kiliselere cömertçe yardımcı olmak için elindekini veren diğer Yahudi kökenli olmayan kiliseler, bize sadece kendi yerel kilisemizi değil, dünyadaki kardeşlerimizi de kayırmamız gerektiğini hatırlatır.

Pavlus yoksullara yardım için başka bir ilke daha sunuyor. Çalışmak istemeyen ve boş gezen kişilere yardım edilmemesini söylüyor (bkz. 2.Se.

3:10-11). Bazı kişiler çalışmaya isteksizdirler ve başkalarının cömertliğinden istifade etmeye çalışırlar. Bu tür kişiler genellikle ailelerini, dostlarını ve kiliselerini manipüle etme konusunda ustadırlar. Onlara para vermekle, günahlı yaşam tarzlarını mümkün kılmış oluruz.

Muhtaç durumda olanlara yardımcı olabileceğiniz çeşitli yollar vardır. Kiliseniz aracılığıyla verebilir ve önderlerin kilisenin kaynaklarını bilgece dağıtacağına güvenebilirsiniz. Erken dönemdeki kilisenin yaygın uygulaması buydu (bkz. Elç. 4:34-37). Maddi sıkıntıda olanlara doğrudan para yardımı yapabilir ya da başka kaynakları (örneğin yiyecek, araç, barınak vb.) paylaşabilirsiniz. Muhtaç durumda olan bir kişi için yapabileceğiniz en iyi şeylerden biri ona iş teklifi yapmak ya da uygun bir iş bulmasına yardımcı olmaktır.

Makedonya'daki kiliseleri örnek alın (bkz. 2.Ko. 8:1-5). Elçi Pavlus'tan öğreniyoruz ki, büyük sıkıntılarla (muhtemelen zulümlerle) denedikleri hâlde, aşırı yoksullukları tam bir cömertliğe dönüşmüştü. Diğer kiliselere büyük bir sevinçle yardımcı olmuşlardı. Maddi durumunuz, vermenize engel olmak zorunda değildir.

Düşünün: Yaşamınızı maddi sıkıntılarınızla sorumluluk göstererek ilgilenecek şekilde yeniden düzenlediyseniz, ilerisiyle ilgili planınızın bir parçası da muhakkak vermek olsun. Rab muhtaç durumda olanlara yardımcı olmanız için ne yapmanızı ister? Yardımcı olmanız gereken muhtaç insanlar var mı?

Harekete Geçin: Elçi Pavlus'un söylediğine göre, Makedonyalılar sadece maddi anlamda ellerinden geleni vermekle kalmamış, kişisel olarak çok daha fazla fedakârlıklar yapmışlardı. Siz de ay-nısını yapabilir misiniz?

29. GÜN

Rab'bin İşine Verin

Çünkü Kutsal Yazıda şöyle deniyor: “Harman döven öküzün ağzını bağlama” ve “İşçi ücretini hak eder.” (1.Ti. 5:18)

Muhtaç durumda olanlara yardım etmek önemliyken, Rab'bin hizmetinde olanları desteklemek de Kutsal Kitap'a uygundur. Pavlus bir gerçeğe dikkat çeker. Eski Antlaşma'da Kutsal Yer'de hizmet eden kâhinlerin ve Levililerin, Tanrı halkının ondalıkları aracılığıyla desteklendiği gibi, “Rab Müjde'yi yayanların da geçimlerini Müjde'den sağlamasını buyurdu” (1.Ko. 9:14). Pavlus bunu desteklemek için iki kez harman döven öküzün ağzının bağlanmamasına ilişkin buyruğa işaret eder; yani, efendisi için emek veren hayvanın iyi beslenmesi gereklidir (bkz. 1.Ko. 9:9; 1.Ti. 5:18). Aynı şekilde bize hizmet edenlerin ihtiyaçlarının karşılanması için bizler de Rab'bin işine cömertçe katkıda bulunmalıyız. Yerel kiliselerimizin lojistik ihtiyaçlarını karşılamalı, örneğin hizmet için uygun tesisler sağlamalıyız.

Ayrıca, Müjde'nin uluslara ulaştırılma faaliyetlerini ve müjdeleme gayretlerini desteklememiz iyi olur. Pavlus şöyle yazar: “Ama iman etmedikleri kişiye nasıl yakaracaklar? Duymadıkları kişiye nasıl iman edecekler? Tanrı sözünü yayan olmazsa, nasıl duyacaklar? Sözü yaymaya gönderilmezlerse, sözü nasıl yayacaklar?” (Rom. 10:14-15). Cömertçe vererek, müjdecilerin, kilise kuranların ve uluslara giden hizmetkârların Müjde'yi yaymak amacıyla gönderilmelerine katkıda bulunmak bizim için bir ayrıcalıktır. İsa ve öğrencileri, hizmetlerini devam ettirmek için kadınlardan maddi destek alıyorlardı (bkz. Luk. 8:3). Pavlus, müjdeleme işinde kendisine maddi anlamda destek olan Makedonya'daki kiliselerin iş birliği için Tanrı'ya minnettardı (bkz. Flp. 1:5; 4:10, 14-18).

Rab'bin işine ne kadar verelim? Kutsal Yazılar bize gelirimizin onda birini vermemiz gerektiğini, geri kalanını canımızın istediği gibi harcayabileceğimizi söyleseydi, işimiz kolay olurdu. Oysa gerçek şu ki, sahip olduğumuz her şey Tanrı'ya aittir ve bunun 100'de yüzü O'nun yüceliği

için kullanılmalıdır. Eski Antlaşma'daki ondalık düzeni, bize yardımcı olabilecek bir rehberdir (bkz. Lev. 27:30; Yas. 12:11; Mal. 3:8-12) ama Yeni Antlaşma'da daha büyük bir özgürlüğümüz ve sorumluluğumuz var. Tanrı'nın bizi kutsadığı oranda vermeliyiz (bkz. Elç. 11:29; 1.Ko. 16:1-2). Vermek bütçemizde bir öncelik olmalıdır. İlk ürünlerimizi sunmalıyız (bkz. Özd. 3:9). Özverili bir şekilde vermeye razı olmalıyız (bkz. 2.Ko. 8:3, 5; 9:5-6 – özellikle Mesih'in bizim için kurban oluşunu göz önünde bulundurarak bunu yapmalıyız; bkz. 2.Ko. 8:9). Ayrıca sevinçle vermeliyiz çünkü Rab'bin işine katkıda bulunmak bir ayrıcalıktır (bkz. 2.Ko. 9:6-7).

Vermek, bizim için bir iman eylemidir. Kaynaklarımızı kendi yaşam tarzımızı geliştirmek yerine Rab'bin hizmetine sunarak maddi özveride bulunduğumuzda, imanımızı ortaya koyarız. Vermek bir ayrıcalıktır. Tanrı bizim paramız olmadan her şeyi yapabilir ama kendi işine katılmamız için bize izin vermektedir. Aynı zamanda Rab'bin işine vermek, O'nun halkını sevgide birleştirir (bkz. 2.Ko. 8:13-15; 9:12-14) ve O'nu yüceltir (bkz. 2.Ko. 9:11-15; İbr. 13:16). Nihayetinde, Rab'bin işine katkıda bulunmak ödüllendirilecektir çünkü gökte çürümez bir hazine biriktirmekteyiz (bkz. Mat. 6:20).

Düşünün: Rab'bin işine katkıda bulunmanın şimdiki bütçenizde yeri nedir? Maddi sıkıntılarınızla uğraşırken, Rab'bin işine vermek için de plan yaptınız mı? Birinin diğerini dışarıda bırakması gerekmez.

Harekete Geçin: Gelecek yıl verme oranınızı artırmak için belirgin bir plan yapın. Maddi durumunuzun zorluğundan ötürü bu artış küçük olsa dahi, bundan kaçınmayın.

30. GÜN

Bilgelik Paradan İyidir

Bilgelik kazanmak altından daha değerlidir; akla sahip olmak da gümüşe yeğlenir. (Özd. 16:16)

Uzun yıllar boyunca hizmetteki gözlemim şu oldu: İnsanlar zamanlarını ve paralarını yüreklerinde en değer verdikleri yerlere yatırıyorlar. İsa, “Hazineniz neredeyse, yüreğiniz de orada olacaktır” demiştir (Mat. 6:21). Maddeci dünyamızda birçok kişi en büyük değeri paraya, onun satın aldığı varlıklara ve deneyimlere veriyor. Ancak Süleyman’ın Özdeyişleri 16:16, bize Tanrı’nın bilgeliliğinin dünyasal hazineden daha iyi olduğunu belirtiyor. Biz Tanrı’nın bilgeliliğine O’nun Sözü aracılığıyla erişiriz. Kutsal Yazılar bize, bilgeliliğin İsa Mesih’te vücut (kişilik) bulunduğunu, “bilginin ve bilgeliliğin bütün hazinelerinin O’nda bulunduğu” öğretiyor (Kol. 2:3).

Bu nedenle, Hristiyan olmayanlar nasıl paranın peşinden gidiyorlarsa, bizler de Mesih’in ve Tanrı Sözü’ndeki bilgeliliğin peşinden gitmeliyiz. Eğer bir madenci belli bir yerde altın olduğuna kanaat getirmişse, onu bulup çıkarması için dürtülüp durması gerekmez. Altına olan sevgisi onu sabah erkenden kalkıp kazmayı vurmaya motive eder. Aynı şekilde, eğer yaşamlarımızı zenginleştirecek bilgelik hazinesinin Tanrı’nın Sözü’nde olduğuna gerçekten inanıyorsak, onu okumaya memnuniyetle vakit ayırırız. Etüt etme ve derin düşünme yoluyla ne kadar derin kazı yaparsak, ruhlarımızı zenginleştiren o kadar çok anlayış külçesine kavuşuruz.

Süleyman’ın Özdeyişleri, bilgelik için sevgili ya da ruhun gerçek gelini gibi benzetmeler kullanır. “Bilgelikten ayrılma, o seni korur. Sev onu, seni gözetir” (Özd. 4:6). Birbirine aşık olan erkek ve kadın, görev icabı birlikte vakit geçirmezler. Gönül verdikleri kişiyle mümkün oldukları kadar çok birlikte olmanın zevkine varmak için ne gerekirse yaparlar.

Kutsal Yazılar dünyasal zenginliğe sahip olmanın faydaları olduğunu kabul eder. Bunlardan biri, Tanrı’nın sağladığı dünyasal armağanlarından daha fazla zevk alma fırsatı sağlamasıdır. Ama bu zevkler Tanrı’nın bilgeliliğini pes etmeden aramanın kazandırdığı ruhsal bereketlerin karşı-

sında sönük kalır. Süleyman'ın Özdeyişleri kitabının ortaya koyduğu gibi, bilgelik bizim –mesleğimizde, ailelerimizde, dostluklarımızda, konuşmalarımızda ve her ilişkimizde– iyi bir yaşam sürmemizi sağlar.

Zengin adamın zenginliği belki ona bir kalenin surları gibi dünyasal güvence sağlayabilse dahi (bkz. Özd. 18:11), “RAB’bin adı güçlü kuledir; O’na sığınan doğru kişi için korunaktır” (Özd. 18:10). Dünyasal zenginlik kişiyi her zaman güvende tutmaz. Çalınabilir veya değerini kaybedebilir. Ya da sahibi sağlığını veya hatta yaşamını kaybedebilir. Tanrı’ya güvenenlerse bu yaşamda O’nun yardımını görürler ve gelecek yaşamda da sonsuz güvenceye kavuşurlar.

Düşünün: Değer verdiğiniz şeyler, zamanınızı ve paranızı ayırdığınız şeylere nasıl yansıyor?

Düşünün: Tanrı’nın bilgeliğini gayretle aramak iyi bir yaşam sürmenizi ve maddi sıkıntılarınızla ilgili doğru bir bakış açısına sahip olmanızı sağlayarak yaşamınızı değiştirebilir.

Harekete Geçin: Programınızda ve bütçenizde Tanrı’nın bilgeliğine gümüş veya altından daha çok değer verdiğinizize dair imanınızı ortaya koyacak ne gibi değişiklikler yapabilirsiniz?

31. GÜN

Borcunuzu Ödemiş ve Sizi Zengin Kılmış Olan Mesih'i Örnek Alın

Rabbimiz İsa Mesih'in lütfunu bilirsiniz. O'nun yoksulluğuyla siz zengin olasınız diye, zengin olduğu hâlde sizin uğrunuza yoksul oldu. (2.Ko. 8:9)

Tanrı'nın Sözü'ne bakarak, sorumsuzca borçlanmanın akılsızca olduğunu (bkz. Özd. 22:7) ve en akılsızcasının da başkalarının borçlarına kefil olmak olduğunu gördük çünkü borca kefalet, sizi yıkıma sürükleyebilir (bkz. Özd. 6:1-5; 22:26-27). Ancak Kutsal Yazılar hiçbirimizin asla ödeyemeyeceği bir günah borcumuz olduğunu ortaya koymaktadır. Acımasız köle benzetmesinde, borcumuz on bin talantla ifade edilir ve günümüzün parasıyla bunun karşılığı milyarlarca dolardır. Ancak bu miktar bile suçumuzun boyutlarını yeterli şekilde tanımlamaktan uzaktır. Korkunç boyutlardaki borcumuz, sadece pahalı bir ölümlle ödenebilirdi (bkz. Rom. 6:23).

Günahsız olan İsa, göksel yüceliğini bırakarak yoksul insan doğamıza büründü. Ardından günah borcumuzun suçunu kendi üzerine alarak bizim yerimize öldü (bkz. 1.Pe. 3:18). Tanrı'nın adaletini yerine getirmek için sınırsız olan ücreti kendi rızasıyla ödedi ve bizim hak ettiğimiz sonsuz cehennemden kurtulmamızı sağladı. Oğul Tanrı'nın, günahımızı kendi üzerine alması ve cezayı bizim yerimize çekmeye razı olması ne harika bir sevgidir.

Ancak O'nun iyiliği bu kadarla kalmaz. Acımasız köle benzetmesinde, efendi kölenin borcunu bağışlar ve onu borç yükünden özgür kılar. Bu inanılmaz bir lütuftur. Ne var ki Mesih, bizim için bundan daha fazlasını yapmıştır. Borcumuzu kaldırmakla yetinmeyip, aynı zamanda bizi zenginleştirmektedir (bkz. 2.Ko. 8:9). Bizim suçumuz O'na aktarılacakla kalmadı, O'nun kusursuz doğruluğu da bize aktarıldı. "Öyle ki, Mesih'i kazanayım ve Kutsal Yasa'ya dayanan kişisel doğruluğa değil, Mesih'e iman etmekle kazanılan, iman sonucu Tanrı'dan gelen doğruluğa sahip olarak

Mesih'te bulunayım" (Flp. 3:9). Mesih bizi zenginleřtirdi; öyle ki, Tanrı bize baktığı zaman bizi sadece suçsuz ve borçtan özgür olarak değil, aynı zamanda Mesih'in kusursuz doğruluğuyula zenginleşmiş olarak görsün. Bunun sonucunda, Tanrı bize sanki O'nun yasına kusursuz bir şekilde uymuşuz gibi davranır. Acımasız köle benzetmesinin açısından bakacak olursak, efendi sadece kölenin büyük borcunu ödemekle kalmayıp, aynı zamanda onu bir oğul olarak evlat edinmiş ve kendi mirasçısı yapmıştır.

Müjde yaşam tarzımızı deęiřtirmelidir. Pavlus'un vardığı sonuç, böyle bir lütfâ kavuşan bizlerin, şefkatli ve cömert davranarak Mesih'i örnek almamız gerektiğidir. O bizim uğrumuza gönüllü olarak kendi canını verdiği için, biz de muhtaç durumdaki kardeşlerimiz için dünyasal kaynaklarımızı memnuniyetle kullanmalıyız.

Düşünün: Kendinizi zengin görüyor musunuz? *Ruhsal yönden* hangi anlamda zenginsiniz?

Düşünün: Müjde'yle *değişmiş* bir yaşam, *fedakâr* bir yaşam doğurmalıdır. Sadece paranızla değil, *bütün yaşamınızla* fedakâr ve cömert olun.

Harekete Geçin: Mesih'in size karşı olan cömertliğini nasıl örnek alabilirsiniz?

Sonuç

Otuz bir günün sonunda, hâlâ maddi durumunuzu değerlendiriyor olabilirsiniz ama birlikte Tanrı Sözü'nün sağladığı bilgeliğin ve ruhsal zenginliğin, dünyasal hazinelerin çok ötesinde olduğunu gördük. Tanrı'nın sıkıntılarınıza ilişkin bir bakış açısı vardır.

Elçi Pavlus bize şunu hatırlatıyor: “Kutsal Yazılar’ın tümü Tanrı esinlemesidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek, doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır. Bunlar sayesinde Tanrı adamı her iyi iş için donatılmış olarak yetkin olur” (2.Ti. 3:16-17).

Binlerce yıl önce yazılmış olan Tanrı Sözü, her çağdan her insan için bilgelik içerir. Maddi zorluklarla yüzleşirken sizin için güvenli ve emin bir kılavuzdur. Kutsal Yazılar dikkatlice seçtiğimiz mesleklerde nasıl çok çalışarak maddi başarı kazanacağımızı, borç tuzağından nasıl kaçınacağımızı, nasıl bilgece öğüt arayacağımızı, kolay zengin olma dolaplarından ve kumardan nasıl sakınacağımızı, bütçemizi nasıl dikkatlice planlayacağımızı, nasıl düşünceli bir şekilde birikim yapacağımızı ve daha fazlasını bize öğretmektedir.

Maddi sıkıntılarınızın yarattığı korkuların ve endişelerin yaşamınızı tanımlamasına izin mi verdiniz? Bunların yüreğinize hükmetmesine izin mi verdiniz? Eğer verdiyseniz, artık Tanrı'nın Sözü'ndeki bilgeliğin yaşamınızın gündemini belirlemesine neden izin vermeyesiniz?

Kutsal Kitap bize dünyasal maddi başarının anahtarlarını sağlamaktan ziyade çok daha önemli ilkeler öğretiyor. Yaşamlarımızın sonsuzluğa taşınması için, bize en önemli konular uğruna yaşamayı öğretiyor. Tanrı'yı yüreğimizde bütün maddi şeylerin üzerine yerleştirmemiz, sevgimizi ilk önce O'na vermemiz hatırlatılıyor. Maddi sıkıntıya düştüğümüzde, Tanrı'nın bizi kayırmasına güvenebileceğimiz gerçeğiyle teşvik buluyoruz. Kaynaklarımızı sadece kendi egemenliklerimizi kurmak için değil, muhtaç olanlara yardım ederek ve Müjde'nin yayılmasına katkıda bulunarak, O'nun göksel egemenliğine yatırım yapmak için kullanma nasihatini alıyoruz.

Teşekkür

Bu projede benimle birlikte çalışan Deepak Reju'ya ve P&R Yayıncılığa, süreç boyunca gösterdikleri yardımları ve sabırları için minnettarım.

Sıkı çalışmasıyla, Tanrı'ya yaraşır tutumluluğuyla ve cömertliğiyle Kutsal Kitap bilgeliğinin ilkelerini ortaya koyup örnek olan eşim için şükran duyuyorum.

Ayrıca maddi durumlarını idare etme ve bize karşı eli açık davranma konusunda Kutsal Kitap bilgeliğinin pek çok ilkesiyle bana örnek oluşturan annem ve babam için Tanrı'ya şükrediyorum.

Notlar

Bu Günlük Ruhsal Okumalar İçin İpuçları

1. Bkz. Jonathan Leeman, *Reverberation: How God's Word Brings Light, Freedom, and Action to His People* (Chicago: Moody, 2011), 19.

1. Gün: Parayla İlgili En Büyük Yalan

1. Alıntıdır: Nathan Busenitz, "Dollars and Sense," *The CrippleGate* (blog), 24 Mayıs 2012, <http://thecripplegate.com/dollars-and-sense/>.

2. St. Augustine, *Confessions*, kitap 1, bölüm 1.

12. Gün: Çalışmak Zordur

1. Isaac Watts, "Joy to the World," 1719.

16. Gün: İş Aramak

1. Bununla birlikte, İsraililerin tümü Tanrı'nın yasasına bağlı kalmadı. Rut ve Naomi hakimlerin kötü günlerinde, herkesin dilediğini yaptığı günlerde yaşadılar (bkz. Hak. 21:25). Tarlalara buğday devşirmeye giden bir kadın, tarla sahibi tarafından reddedilebilirdi. Ya da tarla sahibi, buğday devşirenlere hiçbir şey bırakmayacak şekilde tarlasını tamamen biçmiş olabilirdi. Ayrıca bekâr bir kadın olan Rut, tarlalarda kişisel güvenliğiyle ilgili endişelere sahip olmakta da haklı olurdu.

2. Buğday devşirmek, fiziksel yönden yorucu ve duygusal yönden tüketici olmalıydı.

19. Gün: İşinizi Putlaştırmayın

1. Hem benim patronum hem de onun kendi patronu boşanma sürecinden geçiyordu ve en üstteki patron nispeten genç bir yaşta kalp krizi geçirip öldü.

2. Tanrı bizi böyle bir çalışma ve dinlenme ritmiyle yaratmıştır. Önemli bir noktadır ki, Kutsal Kitap'ın Tanrısı'nı tanımayan dünya ulusları yine de Tanrı'nın haftada bir gün dinlenme içeren yedi günlük yaratılış düzenine uyurlar.

3. Pastörlerin kilise üyelerini telefonla aramaları ve akabinde bu kişilerin maddi borçlarını ödeyebilmek için daha fazla para kazanma umuduyla kiliseyi ettiklerinin görülmesi nadir bir durum değildir.

22. Gün: Kumarın Ne Zararı Var?

1. Bu durumda Amerika'da piyango çekilişi yapılan eyaletlerde her yetişkine üç yüz dolar düşüyor. Bkz. Derek Thompson, "Lotteries: America's \$70 Billion Shame," *The Atlantic*, 11 Mayıs 2015, <https://www.theatlantic.com/business/archive/2015/05/lotteriesamericas-70-billion-shame/392870/>. Ayrıca bkz S. Lock, "Sales of State Lotteries in the United States from 2009 to 2016 (in Billion U.S. Dollars)," Statista, son düzeltme tarihi 24 Ağustos, 2018, <https://www.statista.com/statistics/215265/sales-of-us-state-and-provincial-lotteries/>.

2. Bkz. Niall McCarthy, "The Countries with the Biggest Annual Gambling Losses," Statista, 15 Eylül 2015, <https://www.statista.com/chart/3793/the-countries-with-the-biggest-annual-gambling-losses/>.

3. Bkz. Thompson, "Lotteries."

Maddi Durum Üzerine Tavsiye Edilen Kaynaklar

Alcorn, Randy. *Managing God's Money: A Biblical Guide*. Carol Stream, IL: Tyndale, 2011. [Maddi konulardan oluşan geniş bir kapsam içeren kısa bir kaynak.]

———. *Money, Possessions, and Eternity*. Yeniden düzenlenmiş baskı. Carol Stream, IL: Tyndale House, 2003. [Kutsal Kitap bakışıyla maddi durumun hem ruhsal hem de pratik yönlerini ele alan kapsamlı bir rehber.]

———. *The Treasure Principle: Unlocking the Secret of Joyful Giving*. Yeniden düzenlenmiş baskı. Colorado Springs: Multnomah, 2005. [Tanrı'ya yaraşır kâhyalığa odaklanan daha kısa bir ruhsal okuma kitabı.]

Dayton, Howard. *Your Money Map: A Proven 7-Step Guide to True Financial Freedom*. Chicago: Moody, 2006. [Crown Finansal Hizmetler'in ortak kurucusundan, kişinin maddi durumunu düzene koymaya yönelik adım adım pratik bir rehber.]

MacArthur, John. *Whose Money Is It, Anyway?* Nashville: Word Publishing, 2000. [Çeşitli maddi konulara değinen Kutsal Kitap metinlerinin bir analizi.]

Ramsey, Dave. *Financial Peace Revisited*. Yeniden düzenlenmiş baskı. New York: Viking, 2003. [Borçtan kurtulmaya ve maddiyat sahibi olmaya yönelik spesifik, kapsamlı bir plan.]

Temple, John. *Family Money Matters: How to Run Your Family Finances to God's Glory*. Carlisle, PA: Day One Publications, 2010. [Kutsal Kitap'ın çeşitli pratik maddi konuları nasıl ele aldığına ilişkin geniş kapsamlı bir inceleme.]



BIBLICAL COUNSELING COALITION

The Biblical Counseling Coalition (Kutsal Kitap Danışmanlığı Koalisyonu), Kutsal Kitap danışmanlığını küresel düzeyde geliştirme ve yayma konusunda tutkudur. Biz bunu yayıncılıkla, kurduğumuz bağlantılarla ve iş birliğiyle gerçekleştiriyoruz.

Yayıncılık, Kutsal Kitap danışmanlığı hizmetlerinin ve kaynaklarının tanıtımını yaparak dünyada acı çeken insanlara umut ve şifa götürmektedir. Kutsal Kitap danışmanlığının tanıtımını *15:14* adlı podcastimiz, web sitemiz (biblicalcounselingcoalition.org), ortak hizmetler, konferans katılımları ve kişisel ilişkiler aracılığıyla yapıyoruz.

Bağlantılar Kurmak. Kutsal Kitap danışmanları ve Kutsal Kitap danışmanlığı hizmetleri arasında bağlantılar kurmak, BCC'nin merkezinde yer alan bir unsurdur. BCC, Kutsal Kitap danışmanlığı akımında küresel bir Kutsal Kitap danışmanları ağı oluşturma ihtiyacını ve burada yatan gücü gören önderler tarafından kurulmuştur. Müjde'yi merkez alan ilişkiler kurarak bireyleri ve hizmetleri birbirine tanıtıyoruz.

İş birliği, bizim bağlantı kurma çabalarımızın doğal bir ürünüdür. Kutsal Kitap danışmanlarının ve hizmetlerinin birlikte çalışarak daha başarılı olacağına içtenlikle inanıyoruz. BCC İnanç Bildirgesi, Kutsal Kitap danışmanlığının açık ve kapsamlı bir tanımınıdır; otuzdan fazla önde gelen Kutsal Kitap danışmanının iş birliğiyle yaratılmıştır. BCC aynı zamanda pastörlere, kilise önderlerine, danışmanlık yapanlara ve öğrencilere teolojik anlamda bilgelik ve uygulama anlamında uzmanlık sağlayan, üç bölümden oluşan ve birçok yazarın katkıda bulunduğu bir eser yayınlamıştır. Her yıl kitaplar, makaleler, videolar, sesli kaynaklar ve Kutsal Kitap danışmanları için yardımcı olacak diğer ürünlerin üretimi için olanak sağlayabilmekteyiz. Birlikte çalışmak, Kutsal Kitap danışmanlığı alanında sağlam kaynaklar üretmemizi ve en iyi uygulamayı geliştirmemizi sağlıyor. Böylece kilisemizdeki ruhsal bakım hizmetimizi geliştiriyoruz.

BCC hakkında daha çok bilgi edinmek için biblicalcounselingcoalition.org adresini ziyaret edin.

“Dr. Newheiser'in sözcükleri materyalizmin tuzaklarıyla yoğrulmuş bir kültürde Kutsal Kitap'a uygun yaşamak isteyenler için vakitli bir armağandır.”

—**T. DALE JOHNSON**, İdari Müdür, Association of Certified Biblical Counselors; Kutsal Kitap Danışmanlığı Doçenti, Midwestern Baptist Theological Seminary

PARAYLA İLGİLİ DERTLERİNİZ Mİ VAR? Genellikle bunun altında yatan sorun para değil, onun sağladığı güvence, malvarlığı ve zevk vaatleridir. Gerçek maddi başarı için güçlü bir temel atmak genellikle geliri değil de bakış açısını değiştirmeyi gerektirir. Kutsal Kitap danışmanı Jim Newheiser'in derin düşünme soruları ve uygulamalı alıştırmaları, Kutsal Yazılar'ın maddi durum ve çalışma yaşamıyla ilgili konulardaki bilgeliğiyle birleşerek gözlerinizi yeryüzündeki mali sorumluluğa ve göklerdeki hazineye çeviriyor.

Yaşam İçin 31 Günlük Ruhsal Okumalar serisinde, Kutsal Kitap danışmanları ve Kutsal Kitap öğretmenleri, belirli durumlara ve mücadelelere cevap olan Kutsal Yazı metinleri aracılığıyla, Tanrı'nın Sözü'nü her gün pratik şekillerde hayatınıza uygulamanıza yardımcı olmaktadır.

“Bu ruhsal okuma, maddi dert dalgalarıyla dağıldığımı hisseden okurları temellendirecek sağlam Kutsal Kitap bilgeliğine işaret ediyor.”

—**CURTIS SOLOMON**, Müdür, *The Biblical Counseling Coalition*

“Bu harika kitap, Tanrı'nın parasına sahip olan Hristiyanlara gördüğüm en kolay anlaşılır formatta bilgelik veriyor.”

—**JAMES C. PETTY**, *Yazar, Act of Grace; Omursal İdari Müdür, Children's Jubilee Fund*

“Para konusunu, danışmanlık verdiğim insanların mücadele ettiği ilk beş sorunun içerisine dahil edebilirim. Burada Jim, Tanrı'yla yürüyüşümüzün bu günlük gerilimli alanında bize rehberlik ediyor.”

—**STUART W. SCOTT**, *Kutsal Kitap Danışmanlığı Profesörü, The Master's Üniversitesi Lisansüstü Programı*

JIM NEWHEISER, Charlotte'taki Reformed Theological Seminary adlı teoloji okulunda Hristiyan danışmanlığı programının yöneticisi ve pastörel teoloji profesörüdür. Association of Certified Biblical Counselors adlı derneğin bir üyesi ve Fellowship of Independent Reformed Evangelicals adlı kurumun bir kurucusudur.



**KARANLIKTAN
IŞIĞA YAYINLARI**

ISBN 978-605-70441-2-9



9 786057 044129